

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Wat is Zijn afkomst?

Je kunt iemand leren kennen doordat iemand iets over zichzelf vertelt of doordat je iets over die persoon leest. Je kunt denken aan zijn naam, geboorteplaats, woonplaats, familie, werk, karakter, uiterlijk, enzovoorts. Probeer op die manier eens te beschrijven wie Jezus Christus is. Wat is er bijzonder aan Zijn afkomst?

Hoe groeide Hij op?

Waar woonde hij in zijn jeugd en in wat voor gezin groeide hij op?

Wat voor werk deed Hij?

Jezus kwam met een bepaald doel naar de aarde. Waarom kwam Hij op aarde? Wat wilde Hij de mensen vertellen en hoe deed Hij dat? Naar welke mensen ging Hij vooral toe? Kon je aan Hem zien dat Hij Gods Zoon was?

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

Heb je een bepaalde voorstelling van Jezus Christus. Hoe denk je dat Hij eruit zag? Hoe komt het dat je denkt dat Hij er zo uitzag?

Welke karaktereigenschappen denk je dat Hij had? Was Hij bijvoorbeeld snel kwaad? Was Hij iemand die alles over Zijn kant liet gaan?

Wat zegt God over Hem?

Jezus was Gods Zoon, die op aarde werd geboren met een bepaalde bedoeling. Hoe dacht God daarover en wat zegt God daarover? Kun je enkele dingen opnoemen, die God over Zijn Zoon zegt?

Wat zegt Jezus over zichzelf?

Jezus Christus zei dat Hij de Zoon van God is. In feite heeft Hij de doodstraf ontvangen, omdat Hij dit beweerde. Stel je nu eens voor dat er tegenwoordig een mens leeft op deze aarde, die beweert dat hij God is. Je zou misschien zeggen dat die persoon niet goed wijs is. Wat zou er moeten gebeuren om je ervan te overtuigen dat die mens werkelijk God is? Wat zou hij moeten doen of zeggen?

Hoe reageerde Zijn omgeving?

Jezus verkondigde een bepaalde boodschap en Hij deed allerlei dingen. Hoe reageerden de mensen tot wie Hij sprak en voor wie Hij allerlei dingen deed? Zagen zij Hem als iemand die door God gezonden was of zeiden ze dat Hij een lasteraar was?

Wat gebeurde er na Zijn dood?

Jezus Christus leefde aan het begin van onze jaartelling. Hij is toen gestorven en begraven. Was de geschiedenis van Jezus Christus daarmee afgelopen of gebeurde er na Zijn dood nog meer? Wat gebeurde er met Hem zelf? Wat gebeurde er met Zijn volgelingen? Wat merken wij nu nog van het feit dat Gods Zoon op de aarde gekomen is? Waar is Jezus nu?



A large rectangular area with a light yellow background, containing 20 horizontal black lines for writing.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Mattheüs 13:55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?

Wat is Zijn afkomst?

Jezus Christus werd geboren in Bethlehem in Israël aan het begin van onze jaartelling. Over het precieze jaar lopen de meningen uiteen. Waarschijnlijk is dat Hij enkele jaren voor het jaar 0 werd geboren. Zijn moeder was Maria, die maagd was toen Hij geboren werd. Dat betekent dat Hij geen “natuurlijke” vader had. Gods Geest had het leven in Maria verwekt. Daarom is Hij zowel mens als ook Gods Zoon.

Een engel had Maria gezegd dat zij haar zoon Jezus moest noemen, omdat Hij het volk zou redden van zonden. Zijn naam betekent namelijk “God is redder”.

Hoe groeide Hij op?

Hij groeide op in Nazareth in Galilea, dat ligt in het noorden van Israël. Zijn 'vader' Jozef was timmerman. Hij reisde ieder jaar met zijn ouders naar Jeruzalem. Toen Hij 12 jaar was bleek Hij al veel inzicht in de Bijbel te hebben. Hij had 4 'broers' en een onbekend aantal 'zussen'.



Wat voor werk deed Hij?

Uit de Bijbel valt af te leiden dat Hijzelf timmerman was, net als zijn vader Jozef. Hij leefde tot zijn dertigste in Nazareth. Toen begon Hij in het openbaar het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Hij verzamelde twaalf discipelen om zich heen, die Hij meenam op Zijn tochten.

Het werk wat Hij deed, noemde Hij het werk van Zijn Vader. De woorden, die Hij sprak, noemde Hij de woorden, die de Vader Hem gegeven had. Zijn hele wezen was een voorstelling, een openbaring van God. Zijn woorden en werken lieten dus zien wie God, Zijn Vader, was.

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

Over zijn uiterlijk bestaat vaak een verkeerd beeld. Op afbeeldingen wordt Hij in veel gevallen voorgesteld als een goed gezonde man. Dit is niet wat de Bijbel over Hem leert. In Jesaja 52:14 staat dat Hij misvormd was. Hij was vertrouwd met ziekte – Jesaja 53:3 - en werd veracht. Wij zouden zeggen dat Hij altijd wat had met Zijn gezondheid. Dit kan betrekking hebben op de periode waarin Hij veel leed. Het zou echter ook op de rest van Zijn leven betrekking kunnen hebben. Hij zag er waarschijnlijk ook veel ouder uit dan Hij was.

Hij zegt van Zichzelf dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is. Dat heeft Hij ook laten blijken. Nooit wees Hij iemand af.

Wat zegt God over Hem?

Hij werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. Toen zei God voor het eerst dat Hij in Hem al Zijn welbehagen vond. Dat betekent dat God het fijn vond wie Hij was en wat Hij deed. Er was nu een mens op aarde, die volledig overeenkomstig Gods wil leefde. Verder was er geen enkel mens die deed wat goed is in Gods ogen. Later in Zijn leven heeft God nogmaals op deze wijze laten blijken dat Hij welgevallen had in de Heer Jezus.

BIJBELTEKSTEN

Marcus.6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Lucas.3:23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef

Jesaja 52:14 Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte).

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Lucas 3:22 en er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 5:18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

Mattheüs 26:3 Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van de hogepriester, genaamd Kajafas, 4 en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden.

Mattheüs 28:5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: ... 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Lucas 24:51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Wat zegt Jezus over zichzelf?

Jezus zei dat Hij de Zoon van God was. God had Hem gezonden, omdat God de wereld liefhad en als iemand in Zijn Zoon geloofde, zou hij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

De Joden verwachtten dat God een “gezalfde” zou zenden, die hen zou verlossen. Jezus zei dat Hij die Christus was. Christus betekent “gezalfde”. Jezus noemde God Zijn Vader. Hij zei dat Hij de dingen deed, die de Vader deed. En ook dat Hij de woorden sprak, die Zijn Vader Hem gegeven had.

Jezus beweerde ook dat Hij uit de hemel was neergedaald. Toen Hij dat zei, reageerden de Joden ongelovig. Hij is toch de zoon van Jozef, zeiden ze. Wij kennen zijn vader en moeder. Hoe kan Hij dan beweren dat Hij uit de hemel is neergedaald.

Hoe reageerde Zijn omgeving?

In het algemeen reageerde Zijn omgeving negatief op Hem. Hij werd niet geloofd en erkend. Vooral de godsdienstige leiders in Israël wezen Hem af. Hij bleek veel wijsheid te bezitten, wat Zijn tegenstanders vaak radeloos maakte. Die probeerden Hem zelfs te doden.

Uiteindelijk werd Hij door de Joden ter dood veroordeeld, omdat Hij Zichzelf Gods Zoon noemde. Omdat de Joden zelf de doodstraf niet mochten uitvoeren, werd Hij door hen overgeleverd aan de Romeinen, die het land Israël bezetten. De Romeinen voerden de doodstraf uit door Hem aan het kruis te hangen.

Wat gebeurde er na Zijn dood?

Na Zijn dood aan het kruis werd Hij begraven. Op de derde dag echter, wekte God Hem op uit de dood. Hij is toen op aarde verschenen aan een groot aantal volgelingen. Uiteindelijk ging Hij naar de hemel. Daar is Hij nu. Hij is de eerste en enige mens tot nu toe, die met een verheerlijkt lichaam in de hemel is.

In de hemel wacht Hij nu op het ogenblik dat Hij terug zal komen op de aarde. Dan zal Hij eindelijk wel de erkenning krijgen, die Hem toekomt. Hij zal dan namelijk regeren over de hele aarde.

Studievragen

De vragen die in deze studie zijn behandeld, kunnen aan de hand van veel teksten in de Bijbel verder worden onderzocht. Probeer aan de hand van de vragen en de bijbelgedeelten die zijn afgedrukt een duidelijke beeld te krijgen van wie Jezus Christus is.

Wat is Zijn afkomst?

1. Hoe geschiedde de geboorte van Jezus?
2. Wie was Zijn moeder?
3. Met wie was zij ondertrouwd?
4. Wie heeft Hem verwekt?
5. Waar is Hij geboren?
6. Waar woonden zijn ouders?
7. Van wie stamde Hij af – wie waren zijn verre voorvaderen?
8. Welke beloften over Jezus staan in het gedeelte uit Lucas 1 en in Micha 5:2?

Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw

vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Micha 5:2 En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Lucas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs.2:23 en, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten.

Mattheüs 13:55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?

Lucas.2:41 En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest. 42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken...

Lucas.2:47 Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.

Jesaja 52:14 Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Hoe groeide Hij op?

9. Waar woonde Hij?
10. Welk beroep had Zijn vader?
11. Wie waren Zijn broers?
12. Welke gebeurtenis maakte Hij mee toen Hij twaalf jaar oud was?
13. Waardoor viel Hij op?

Wat voor werk deed Hij?

Marcus.6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Lucas.3:23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef.

Lucas 6:13 En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

Johannes 5:36 want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.

14. Toen Hij ongeveer dertig jaar oud was, veranderde er iets in Zijn leven. Welk werk deed Hij voor die tijd?
15. Welk "werk" deed Hij daarna?
16. Wie vergezelden Hem daarbij?

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

17. De volgende teksten zeggen iets over het uiterlijk van Jezus Christus. Het zou op de periode van zijn lijden betrekking kunnen hebben. Wat leer je over Zijn uiterlijk op grond van de teksten uit Jesaja 52 en 53?
18. Wat zou je tegen iemand zeggen die ongeveer 30 jaar oud is en die beweert iets van vroeger te hebben meegemaakt? Wat zeggen de Joden echter – Johannes 8:57? Wat zou je hieruit kunnen afleiden over Zijn uiterlijk?
19. Wat weten we over zijn karakter – zie Mattheüs 11:28?

Wat zegt God over Hem?

20. Wat zegt God over Jezus – Lucas 3:22?
 21. Dit is heel bijzonder, want alle andere mensen deden niet Gods wil – Romeinen 3:10. Wat zegt dat over de Heer Jezus?

<p>Lucas 3:22 en er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.</p>	<p>Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.</p>
---	--

Wat zegt Jezus over zichzelf?

22. Hoe wordt Jezus genoemd in Joh. 3:16 en in Joh. 4:25?
 23. Waarom probeerden de Joden Jezus te doden - Johannes 5:18?

Hoe reageerde Zijn omgeving?

24. Wie verzetten zich vooral tegen Jezus?
 25. Wat deden zij en hoe ver gingen ze uiteindelijk?
 26. Omdat de Joden zelf niet de doodstraf mochten uitvoeren werd dit door de Romeinen gedaan. Hoe werd Hij ter dood gebracht?

<p>Mattheüs 22:15 Toen gingen de Farizeeën heen en beraadslaagden, hoe zij Hem in een strikvraag konden vangen.</p> <p>Mattheüs 26:3 Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van de hogepriester, genaamd Kajafas, 4 en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden.</p> <p>Mattheüs 27: 33 En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde Schedelplaats, 35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen,</p>	<p>Mattheüs 26:63 En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? 66 Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. 67 Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten.</p>
--	--

BIJBELTEKSTEN

Johannes 8:57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Johannes 3:16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 4:25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

Johannes 5:18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 27:59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

Mattheüs 28:5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: ... 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

1 Corinthe 15:4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Lucas 24:51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Handelingen 1:9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Wat gebeurde er na Zijn dood?

27. Toen Jezus was gedood, werd Hij begraven. Op welke manier gebeurde dat – Mattheüs 27:59.
28. Wie waren de eerste getuigen van Zijn opstanding – Mattheüs 28:5.
29. Na hoeveel dagen werd Jezus opgewekt uit de doden – 1 Corinthe 15:4.
30. Aan wie is Hij verschenen na Zijn opstanding – 1 Corinthe 15:5-8.
31. Hoe wordt de gebeurtenis uit Lucas 24:51 en Handelingen 1:9 wel genoemd.
32. Waar is Jezus nu?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, starting from the top margin and ending at the bottom margin.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.