

Kennismaking met de bijbel - 2



1. **Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?**
2. **Wie is de Heilige Geest?**
3. **Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
4. **Welke toekomst staat mij te wachten?**
5. **Zie ik wat jij niet ziet?**

Vragen vooraf

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in ?

Vind je Israël een volk zoals de andere volken of merk je iets bijzonders op bij dit volk. Als je iets bijzonders opmerkt, wat is dat en hoe zou dat komen ?

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis ?

Een groot deel van de wereldgeschiedenis wordt in de bijbel in Daniël 2 beschreven door middel van vier koninkrijken die achtereenvolgens over de wereld zouden regeren. Kun je in dit hoofdstuk van de bijbel nagaan hoe die vier rijken worden voorgesteld ?

Wat volgt er na de vier wereldrijken ?

Kun je in datzelfde hoofdstuk van de bijbel nagaan wat er na die vier koninkrijken zal gebeuren ?

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis ?

In het eerste deel van de Bijbel, het oude testament, wordt veel geschreven over het volk Israël. In het jaar 70 zijn de Joden verstrooid. Pas in 1948 is de staat Israël weer opgericht. Je zou kunnen zeggen dat Israël terzijde is gesteld door God. Waarom zou dat zijn gebeurd ?

In welke periode leven wij nu dan ?

Wij leven nu in de periode, waarin Israël door God terzijde is gesteld. Toch heeft God ook nu een getuigenis op aarde. Wat is in onze tijd Gods getuigenis ?

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen ?

In de brief aan de gemeente in Thessalonica staat dat de gelovigen daar uit de hemelen de Zoon van God verwachten, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Wat verwachtten de gelovigen in Thessalonica dat er zou gebeuren ?

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente ?

In Openbaring 19 : 7 staat "... de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt". Hier is sprake van een bruiloft van het Lam van God en de bruid. Wie is dat Lam en wie is de bruid ?

Wat gebeurt er daarna op de aarde ?

Nadat de gemeente is opgenomen in de hemel, zal God de draad met Israël weer oppakken. We lezen in de Bijbel dat het Romeinse Rijk dan ook weer zal worden hersteld. Welke gebeurtenissen, die wij nu meemaken zou je kunnen opvatten als een teken dat het Romeinse Rijk wordt hersteld ?

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus ?

Als de Heer Jezus terugkomt op aarde zal Hij koning worden. Hij zal dan duizend jaren regeren. Hoe stel je je voor dat die periode zal zijn ?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Jeremia 29: 10 Want zo zegt de Here - Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.

Daniël 2:31 Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33 Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34 Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. 35 Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen:

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in?

God koos Abram uit om de vader te worden van een volk, dat God bestemd had om Hem te dienen en dat Zijn volk zou zijn. Abram moest gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Abram kreeg een zoon, Izaäk. Izaäk kreeg twee zonen Jakob en Esau. Jakob kreeg twaalf zonen, onder wie Jozef. Deze twaalf zonen zijn de twaalf stammen van Israël geworden. Over deze twaalf stammen wordt regelmatig in de bijbel geschreven. Ten tijde van Jozef bestond het volk uit 70 mensen en vertrok het naar Egypte vanwege een hongersnood in het land Kanaän..

De Bijbel beziet de geschiedenis van de wereld in relatie tot het volk Israël, omdat dat Gods volk is. Vanaf het moment dat Israël in Egypte was, wordt de geschiedenis van de wereld beschreven aan de hand van enkele wereldrijken, die er geweest zijn. Al deze wereldrijken waren vijandig ten opzichte van Israël. Egypte was het eerste koninkrijk, dat de Joden verdrukte.

Nadat het volk door God uit de macht van Egypte was verlost, woonde het in het land Kanaän. Na verloop van tijd gaf God het volk een koning. Maar al vrij snel werd er gestreden om de troon. Het gevolg was dat er een verdeling van Israël kwam in een 10 stammen rijk en een 2 stammen rijk. Vanwege de ongehoorzaamheid van het 10 stammen rijk gaf God hen over in de macht van het koninkrijk Assyrië, dat hen in ballingschap wegvoerde naar het huidige noordoosten van Syrië, Turkije en Iran. Later werd ook het twee stammen rijk vanwege hun ontrouw aan God overgegeven in de macht van het Babylonische koninkrijk. Zij werden verbannen naar Babel, dat is het huidige Irak. God gaf van tevoren te kennen dat deze ballingschap 70 jaren zou duren – Jeremia 29:10. Daarna zou het volk terugkeren naar het land. Deze profetie over Israël is uitgekomen. Daaruit zien we dat Gods Woord betrouwbaar is. Ook als de bijbel spreekt over dingen, die nu nog in de toekomst liggen, is hij betrouwbaar.

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis?

Een van de Joden, die in ballingschap naar Babel werd gevoerd was Daniël. Hij was daar in dienst van de koning. Deze koning kreeg een droom en geen van de geleerden kon deze droom uitleggen. Tenslotte werd Daniël bij hem gebracht en die verklaarde de droom. Deze geschiedenis staat beschreven in Daniël 2. In de droom zag de koning van Babel een beeld. Het hoofd van dat beeld was van goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem – Daniël 2:32-33.

Het gouden hoofd stelt de koning van Babel voor – vers 38. Ook de andere delen van het beeld stellen koninkrijken voor. Na het goud volgt het zilver. Dat is minder dan goud. Zo is het ook met de koninkrijken. Na het koninkrijk van Babel volgde het koninkrijk van de Meden en Perzen. Daarna kwam het koninkrijk van de Grieken. Als vierde staat het ijzeren koninkrijk beschreven. Dat is het Romeinse rijk. Dat was hard, zoals ijzer. In die tijd werden de Joden verdrukt door de Romeinen. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde leefde, was het land Israël bezet door de Romeinen. In het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest en werden de Joden verstrooid over de aarde.

Ook in volgende hoofdstukken van het boek Daniël worden deze vier koninkrijken voorspeld. In Daniël 8:20-21 worden bijvoorbeeld de koninkrijken van de Meden en de Perzen genoemd en daarna zou het rijk van de Grieken komen. Er wordt zelfs voorspeld dat dit rijk in vier delen uiteen zou vallen.

Daniël 8:20 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, 21 En de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote

horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht.

Wat volgt er na de vier wereldrijken?

In de droom van het beeld met het gouden hoofd wordt getoond dat het vierde rijk vernietigd zal worden door God. Daarna zal God Zelf een koninkrijk vestigen op aarde, dat eeuwig zal voortduren – Daniël 2:44. Het is duidelijk dat dit nog niet is gebeurd. In de toekomst zal dit wel plaatsvinden. Maar hoe kan dat? Als het Romeinse rijk zal worden vernietigd en vervangen door een eeuwig rijk van God zelf, dan moet dat Romeinse rijk toch bestaan op het moment dat God komt? Zo zal het ook zijn. Wij leven nu in een tijd dat het Romeinse rijk niet meer bestaat als wereldrijk. Uit de bijbel kunnen we dus afleiden dat het Romeinse rijk in de toekomst weer zal bestaan. De vereniging van de landen van Europa kan mijns inziens worden gezien als een van de voortekenen van het vormen van een nieuw Romeins rijk. In de beschrijving van de geschiedenis lijkt het dus alsof in de bijbel een periode wordt overgeslagen. Dat betreft de periode waarin het Romeinse rijk er niet meer is tot aan de tijd dat het er weer zal zijn.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 2: 37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38 Ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40 En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis?

In Daniël 9 staat wanneer de Christus zou komen. In vers 25 en 26 staat dat er een woord zou uitgaan om Jeruzalem te herbouwen. - Dit staat beschreven in Nehemia 2. - Daarna zou het negenenzestig weken duren en dan zou een gezalfde worden uitgeroeid. - Christus betekent gezalfde. - Met die weken worden perioden van 7 jaren bedoeld. Dus 483 jaar na het woord om Jeruzalem te herbouwen zou de Gezalfde worden uitgeroeid. Dit is inderdaad gebeurd. Christus is gekruisigd.

Het opmerkelijke is nu dat er in vers 27 van Daniël 9 gesproken wordt over een 70e week. Dat is een week van zware vervolgingen voor de Joden. Deze periode moet nog plaats vinden in de toekomst. De Heer Jezus zelf heeft ook over die periode gesproken – Mattheüs 24:15. Hieruit blijkt dus ook dat er sprake is van een onderbreking van de geschiedenis. We hebben al gezien dat de bijbel de wereldgeschiedenis beziet vanuit wat er met Israël gebeurt. Deze onderbreking van de geschiedenis vindt plaats, omdat Israël opnieuw ontrouw geworden is aan God. God heeft Zijn volk als het ware terzijde gezet en een ander getuigenis op aarde gevestigd. Maar we mogen wel afleiden uit deze bijbelgedeelten dat God de draad in de toekomst weer zal opvatten. Israël zou dus weer terugkeren naar het beloofde land. Voor ons is dat niet zo bijzonder. Er bestaat nu immers weer een staat Israël. Maar nog niet zo heel lang geleden was dat niet het geval en waren de Joden nog verstrooid over de aarde. En dat was al zo sinds het jaar 70! Ook hieraan zien we dus dat het opnieuw oprichten van de staat Israël een teken is dat die periode spoedig zal aanbreken, waarin God de geschiedenis met Israël voortzet.

In welke periode leven wij nu dan?

God heeft de geschiedenis als het ware onderbroken, omdat Israël Zijn Zoon, de gezalfde heeft uitgeroeid. Israël is “ter zijde gesteld”. In deze periode van onderbreking van de geschiedenis leven wij nu. In deze periode heeft God wel een getuigenis op aarde. Dat is de christenheid.

Ook deze periode staat in de bijbel beschreven. In Openbaring 2 en 3 staan 7 gemeenten model voor de geschiedenis van de christenheid. We kunnen daarin een negatieve tendens ontdekken. Het kwaad en de ontrouw aan God nemen in de christenheid steeds meer toe. We hoeven niet zo lang naar de christenheid te kijken om te ontdekken dat daarin niet een getuigenis van eenheid en liefde wordt gegeven naar hen die geen christen zijn..

Er komt een moment dat de Heer Jezus de gelovigen uit de christenheid zal opnemen. We lezen daarover in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en 1 Corinthe 15:51-53. Paulus schrijft daar dat hij zijn lezers een geheim vertelt, dat hij van de Heer zelf had gehoord. Dat geheim hield in dat de Heer Jezus van de hemel zou neerdalen als God daartoe het signaal geeft. Dat signaal bestaat uit een bazuin die zal klinken en het roepen van een aartsengel. De gelovigen, die gestorven zijn, zullen op dat moment worden opgewekt en een verheerlijkt lichaam ontvangen. De gelovigen, die dan leven, zullen veranderd worden. Zij zullen onsterfelijk worden. Zowel de opgestane gelovigen als de onsterfelijk geworden gelovigen zullen samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Onder gelovigen wordt dit wel aangeduid met de opname van de gemeente. Er wordt hier dus niet gezegd dat de Heer terugkomt op de aarde. Dat zal later pas gebeuren.

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen?

Wanneer zal dat gebeuren, dat de gelovigen worden opgenomen in de lucht? Moeten er eerst nog allerlei gebeurtenissen plaats vinden? In de bijbel staat niet dat er aan de opname van de gemeente bepaalde gebeurtenissen vooraf moeten gaan. Daarom konden alle gelovigen leven in de verwachting van de komst van de Heer Jezus om hen op te nemen. Er staat dan ook al van gelovigen in de eerste tijd geschreven dat zij de Heer verwachtten. Zij leefden in de verwachting dat de Heer elk moment kon terugkomen – 1 Thessalonicenzen 1:9. Aan de gebeurtenissen in de wereld kunnen wij onderkennen dat het einde nabij is. Voor gelovigen die nu leven is er dus des te meer reden om de Heer uit de hemel te verwachten.

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente?

In Openbaring 2 en 3 staat aan de hand van 7 brieven aan 7 gemeenten de geschiedenis van de christenheid beschreven. In Openbaring 4 en 5 “klimt Johannes op in de hemel” en daar ziet hij een troon en een Lam. Het Lam stelt de Heer Jezus voor. Voor de troon zijn 24 oudsten. Zij stellen de gelovigen voor die in de hemel zijn opgenomen. Zij aanbidden Hem die op de troon zit en het Lam. Hier zien we dus wat er met de gelovigen zal gebeuren als zij zijn opgenomen van de aarde. Zij zullen in de hemel zijn en daar Hem aanbidden die op de troon zit en het Lam. Vanaf Openbaring 6 staat er dan beschreven wat er na de opname van de gemeente op de aarde zal gebeuren. In hoofdstuk 19 komen we dan opnieuw de 24 oudsten tegen. En daar wordt beschreven dat de bruiloft van het Lam plaats vindt. De bruid van het Lam is de gemeente. Dit is dus het geweldige vooruitzicht van de gemeente. Zij zal worden opgenomen in de

BIJBELTEKSTEN

1 Thessalonicenzen 4:15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Corinthe 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

1 Thessalonicenzen 1:9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 17:8 Het beest, dat u zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

hemel en na verloop van tijd zal zij verbonden worden aan het Lam, zoals een bruid en een bruidegom.

Wat gebeurt er daarna op de aarde?

Als de gemeente is opgenomen in de hemel is de onderbreking van de wereldgeschiedenis voorbij. Er komen dan allerlei vreselijke oordelen van God over de aarde. In die periode gaat God de draad met Zijn volk Israël weer oppakken. De 70e week (periode van 7 jaren) uit Daniël 9 vindt plaats in deze periode na de opname van de gemeente. Na de onderbreking van de tijd van het christendom, wordt ook het Romeinse rijk weer hersteld. Er komt een tijd dat dit rijk geregeerd zal worden door een dictator, die onder directe invloed van satan zal staan – Openbaring 17:8. In dit vers is sprake van een beest dat was en niet is en weer zal opkomen. Dat is het Romeinse Rijk. De Jodenvervolging zal zwaar zijn. Vooral de laatste helft van die periode van 7 jaar zal de verdrukking van de Joden zeer hevig zijn. Deze periode van 3,5 jaren staat in de bijbel op diverse manieren aangegeven. Soms wordt er gesproken over “tijd, tijden en een halve tijd” en elders over een periode van 42 maanden – Openbaring 13:1-5. De koning van het Romeinse rijk verzamelt andere koninkrijken op de aarde om oorlog te voeren tegen Israël – Openbaring 16:13-16.

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen

tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

Als al deze koninkrijken verzameld zijn in Israël om oorlog te voeren tegen Gods volk, op dat moment komt de Heer naar de aarde en zullen al deze koninkrijken verslagen worden. Deze slag zal plaats vinden in Harmagedon. Het is goed denkbaar dat mensen uit ons eigen land, ja zelfs mensen, die wij kennen, deel zullen uitmaken van het leger dat zal optrekken naar Israël. Uiteraard zijn dat geen gelovigen, want die zijn op dat moment in de hemel opgenomen.

Na de beslissende slag zal de satan gevangen worden genomen. Hij zal worden gebonden en in de afgrond worden geworpen – Openbaring 20:2-3.

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus?

Als de satan en de vijanden verslagen zijn, vestigt de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde. Hij zal regeren in Jeruzalem. Deze periode wordt aangeduid met het duizend jarig vrede-rijk – Openbaring 20:4-6. Er zal dan een heerlijke toestand op aarde zijn. Er zal dan volkomen vrede zijn, zelfs in het dierenrijk – Jesaja 11:6. De bijbel beschrijft dat “de wolf bij het schaap zal verkeren” en dat “een zuigeling bij het hol van een adder zal spelen”.

Na die duizend jaar zal de satan uit zijn gevangenschap worden losgelaten. Hij gaat dan direct de volken van de vier hoeken der aarde mobiliseren om oorlog te voeren tegen het Lam. Zij zullen in grote getale optrekken tegen Jeruzalem. Dan grijpt God echter in en vuur zal neerdalen van de hemel en zal hen verslinden. De duivel zal dan worden geworpen in de poel van vuur en zwavel – Openbaring 20:7-10. Ook iedereen, die niet ingeschreven staat in het boek van het leven zal dan worden geworpen in deze poel van vuur.

Dan zal God een nieuwe hemel en aarde vormen. Daar zal Hij tot in eeuwigheid bij mensen wonen. De gemeente zal met Hem verbonden zijn. Die toestand zal eeuwig zijn – Openbaring 21:1.

Openbaring 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond

hen, 10 en de duivel, die hen verleide, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 20:4 ... en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren

Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 46:27 En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren waren, waren twee in getal. Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob, die naar Egypte kwamen was zeventig.

Numeri 1:45 Dus waren al de getelden der Israëlieten, naar hun families, van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël, 46 Al de getelden waren zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig.

Exodus 33:16 Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.

Jeremia 29:8 Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen; 9 Want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. 10 Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.

Studievragen

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in?

1. Uit hoeveel “zielen” bestond Israël toen zij naar Egypte gingen – Genesis 46:27.
2. En hoeveel mannelijke Israëlieten waren er toen zij uit Egypte vertrokken – Numeri 1:45.
3. Waardoor was het volk Israël zo bijzonder – Exodus 33:16.
4. Na de terugkeer uit Egypte woonde het volk in het land Kanaän. Door ongehoorzaamheid aan God, liet God toe dat zij door andere volken werden overheerst en zelfs werden weggevoerd in ballingschap.
5. Hoe lang zou de ballingschap van de Joden in Babel duren volgens de profetie van Jeremia – Jeremia 29:8.

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis?

6. Vanaf de tijd van Daniël zouden er vier koninkrijken zijn, die een dominante rol zouden spelen op aarde en Israël zouden verdrukken. Hoe worden die vier rijken voorgesteld?

Daniël 2:30 Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid, die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt, en dat gij de gedachten van uw hart zoudt kennen. 31 Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33 Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34 Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. 35 Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden

gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38 Ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40 En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

Daniël 5:22 Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, 23 Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem

is en die al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. 24 Toen is door Hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. 25 Dit is het schrift, dat geschreven is: Mene, mene, tekkel ufarsin. 26 Dit is de uitlegging van de woorden: Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 Tekel: gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden; 28 Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.

7. Het eerste koninkrijk was dat van Babel. Door welk rijk zou dat worden opgevolgd - Daniël 5:22-28.
8. In Daniël 8:20-22 worden dezelfde vier koninkrijken voorgesteld als dieren. Welk koninkrijk zou er na dat van de Meden en Perzen komen.
9. Hoe wordt het vierde rijk gekenmerkt - Daniël 8:23-24.

Wat volgt er na de vier wereldrijken?

In Daniël 2 hebben we de beschrijving van de vier koninkrijken gezien. Vanaf vers 44 staat beschreven dat er daarna een ander rijk zal komen.

10. Welke kenmerken van dit rijk worden genoemd.
11. Hoe lang zal dit rijk bestaan.
12. Denk je dat dit rijk al bestaat.
13. Blijkbaar komt er dus een rijk dat het vierde (het Romeinse) rijk zal vernietigen. Dan moet het Romeinse rijk op dat moment bestaan. Wat kun je hieruit afleiden over het Romeinse rijk.

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis?

Tussen de val van het Romeinse rijk en het opnieuw oprichten ervan is er een periode in de geschiedenis, waarin het Romeinse rijk niet bestaat. Er is dus een soort onderbreking in de geschiedenis zoals die in Daniël 2 staat beschreven. Deze onderbreking vinden we ook in Daniël 9. Vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot de uitroeiing van een gezalfde (Christus) zou 69 weken duren. (69 maal 7 jaar). De strijd die in de 70e week plaats vindt zal tot het einde toe duren. Die 70e week moet nog komen.

14. Wat gebeurt er 7 weken na het bevel om Jeruzalem te herbouwen – Daniël 9:25-27.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 8:20 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, 21 En de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote horens die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. 23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben vol gemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 24:15
Wanneer gij dan de
gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op
de heilige plaats ziet
staan - wie het leest,
geve er acht op - laten
dan wie in Judea zijn,
vluchten naar de
bergen.

1 Thessalonicenzen
4:15 Want dit zeggen
wij u met een woord des
Heren: wij, levenden,
die achterblijven tot de
komst des Heren, zullen
in geen geval de
ontslapenen voorgaan,
16 want de Here zelf zal
op een teken, bij het
roepen van een
aartsengel en bij het
geklank ener bazuin
Gods, nederdalen van
de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn,
zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij,
levenden, die
achterbleven, samen
met hen op de wolken
in een oogwenk
weggevoerd worden, de
Here tegemoet in de
lucht, en zo zullen wij
altijd met de Here
wezen.

1 Corinthe 15:51 Zie, ik
deel u een geheimenis
mede. Allen zullen wij
niet ontslapen, maar
allen zullen wij
veranderd worden, 52 in
een ondeelbaar
ogenblik, bij de laatste
bazuin, want de bazuin
zal klinken en de doden
zullen onvergankelijk
opgewekt worden en
wij zullen veranderd
worden.

Daniël 9:25 Weet dan en versta:
vanaf het ogenblik, dat het
woord uitging om Jeruzalem te
herstellen en te herbouwen tot
op een gezalfde, een vorst, zijn
zeven weken; en tweeënzestig

weken lang zal het hersteld en
herbouwd blijven, met plein en
gracht, maar in de druk der tijden.
26 En na de tweeënzestig weken
zal een gezalfde worden
uitgeroeid, terwijl er niets tegen

15. De Heer Jezus zelf verwijst naar dit gedeelte in Zijn rede over de toekomst in Mattheüs 24 en 25. Ook daaruit blijkt dat die periode nog moet komen.

In welke periode leven wij nu dan?

Wij leven in de periode, waarin God Zijn volk Israël terzijde heeft gesteld en de gemeente als getuigenis op aarde heeft gegeven.

16. Wat gebeurt er met de gelovigen als de Heer komt – 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en 1 Corinthe 15:51-52.

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen ?

17. Welke verwachting mogen gelovigen, die in de Heer Jezus geloven hebben – Filippi 3:20 en 1 Thessalonicenzen 1:9.
18. Wat zeggen deze bijbelteksten over het tijdstip, waarop de gelovigen de Heer Jezus verwachten.

Filippi 3:20 Want wij zijn
burgers van een rijk in de
hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als
verlosser verwachten.

wij bij u ontvangen zijn en hoe
gij u van de afgoden tot God
bekeerd hebt, om de levende en
waarachtige God te dienen, 10 en
uit de hemelen zijn Zoon te
verwachten, die Hij uit de doden
opgewekt heeft, Jezus, die ons
verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 1:9 Want
zelf verhalen zij van ons, hoe

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente?

19. De gelovigen verwachten de Heer Jezus uit de hemel. Zij zullen hem dan tegemoet gaan in de lucht. Samen zullen zij daarna in de hemel zijn. Hoe zal dat zijn – Openbaring 4:1-2 en 9-11.
20. De gelovigen worden voorgesteld door 24 oudsten. Wat doen zij in de hemel – Openbaring 5:8-10.

Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Openbaring 19:4 En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 5 En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

21. De gemeente wordt in de bijbel voorgesteld als de bruid van het Lam, dat is de Zoon van God. Welke gebeurtenis vindt plaats als de gemeente is opgenomen in de hemel – Openbaring 19:4-7.

Wat gebeurt er daarna op de aarde?

22. Het volk Israël is door God uitverkoren. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden aan God. Daarom heeft God het terzijde gesteld en de gemeente als Zijn getuigenis op aarde gevormd. In Romeinen 11:25-27 wordt een geheim onthuld betreffende Israël. Wat houdt dit geheim in.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 4:1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

9 En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10 zullen de vierentwintig oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

Openbaring 14:1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vierenveertig duizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderd vierenveertig duizend de losgekochten van de aarde.

23. Uit het volk Israël zullen 144.000 mensen worden verlost om het evangelie van God op de aarde te vertellen. Welke dingen worden in Openbaring 14:1-2 genoemd over deze groep.
24. In die tijd, als de gemeente in de hemel is, wordt het Romeinse rijk hersteld. Dat rijk wordt in het laatste bijbelboek Openbaring voorgesteld als een beest. Er wordt dan ook gezegd dat dit beest was, niet is, maar zal opkomen. Het Romeinse rijk was er vroeger, is er nu niet, maar zal er in de toekomst weer zijn – zie Openbaring 17:8. Hoelang zal dit beest grote macht hebben – Openbaring 13:1-5.
25. Dit beest, het Romeinse rijk, staat onder invloed van de draak, dat is de duivel. Zij zullen de koningen van de aarde verzamelen om oorlog te voeren tegen het Lam. Waar worden de legers verzameld – Openbaring 16:13-16.

Openbaring 17:8 Het beest, dat u zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 5 En hem werd een mond gegeven, die grote

woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

26. Wat zal het einde zijn van het beest – Openbaring 19:19-21.
 27. Dan zal ook de draak, de duivel gegrepen worden. Hoe wordt de periode daarna wel genoemd – Openbaring 20:1-3.

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus?

28. De Heer Jezus is degene die zal regeren tijdens die duizend jaren. Er zal dan vrede zijn. Hoe wordt dat in de volgende verzen beschreven in Jesaja 11:6-8.
 29. Wat gebeurt er na die duizend jaren – Openbaring 20:7-15.
 30. Tenslotte zal er een eeuwigdurende toestand tot stand komen. Hoe wordt dit genoemd in Openbaring 21:1-5.

Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

Openbaring 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen

verleide, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 19:19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleide, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.