

## **Wie gelooft sterft niet meer !**

1. Wat gebeurt er met iemand die zich bekeert en Jezus aanneemt - Johannes 3:1-7.
2. En waarvoor hebben zij macht ontvangen - Johannes 1:12 en 13.
3. Hoe wordt een mens genoemd die Christus heeft aangenomen - 2 Corinthe 5:17.
4. Wat heeft een gelovige - Johannes 6:47.
5. Jezus noemt zich zelf het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat is dat brood - Johannes 6:51.
6. Wat gebeurt er NIET met iemand die dit brood eet - Johannes 6:50
7. Wat gebeurt er WEL met iemand die dit brood eet - Johannes 6:58
8. Geloof JIJ Johannes 11:26?
9. Hoe komt het dat ieder mens de dood tegemoet gaat - Romeinen 5:12 en 6:23.
10. Maar hoe staat de gelovige ten opzichte van de zonde - Romeinen 6:11.
11. Hoe is dat gerealiseerd - Romeinen 6:4 - 10.
12. Wat is het gevolg voor de gelovige - Romeinen 6:9.
13. Wat kan een gelovige niet meer - Lukas 20:36.
14. Wat is er met de dood gebeurd - 2 Timotheus 1:10.
15. Wat is daarvoor in de plaats gekomen - 2 Timotheus 1:10.