

Kennismaking met de bijbel - 2



- 1. Bidden - wat is dat en hoe doe je dat?**
- 2. Wie is de Heilige Geest?**
- 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
- 4. Welke toekomst staat mij te wachten?**
- 5. Zie ik wat jij niet ziet?**

Kennismaking met de bijbel - 2



De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Toch hebben velen moeite de bijbel te lezen. Deze cursus is bedoeld voor diegenen, die wel eens willen weten waar de bijbel over gaat en wat christenen nu eigenlijk geloven. De cursus kan persoonlijk of in een groep worden gevolgd. De volgende vragen komen aan de orde.

- 1. Bidden - wat is dat en hoe doe je dat?**
- 2. Wie is de Heilige Geest?**
- 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
- 4. Welke toekomst staat mij te wachten?**
- 5. Zie ik wat jij niet ziet?**

Elk hoofdstuk begint met vragen die dienen om vooraf in een groepje te bespreken of daar zelf over na te denken. Vervolgens wordt het onderwerp behandeld. Daarbij is beperkt gebruik gemaakt van verwijzingen naar bijbelteksten. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt (soms heel uitgebreid) aan de hand van vragen de mogelijkheid geboden diep op het onderwerp in te gaan. Daarbij wordt verwezen naar bijbelgedeelten waar het antwoord op de vragen is te vinden. De cursus is een uitgave van

KdenBoer@gmail.com

Kennismaking met de bijbel - 2



- 1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?**
- 2. Wie is de Heilige Geest?**
- 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
- 4. Welke toekomst staat mij te wachten?**
- 5. Zie ik wat jij niet ziet?**

Vragen vooraf

Wat is bidden?

Beschrijf voor jezelf wat je onder bidden verstaat.

Als de discipelen aan de Heer Jezus vragen om hen te leren bidden, geeft de Heer een voorbeeld van een gebed. Weet je hoe dit gebed luidt en weet je hoe dit gebed wel genoemd wordt?

Waarom zou je bidden?

Het kost veel christenen moeite om te bidden. En soms nemen zij zich voor hier meer tijd aan te besteden en dan verwatert dat weer. Waarom zou je eigenlijk bidden? Is het wel nodig om hier moeite voor te doen en er tijd aan te besteden? Of zou je als christen ook zonder gebed kunnen?

Waarvoor kun je bidden?

Voor welke dingen zou je God mogen bidden?

Hoe moet je bidden?

Denk je dat er voorschriften bestaan voor het gebed, bijvoorbeeld of je je ogen dicht doet en je handen vouwt of dat je knielt?

Of bestaat er volgens jou een bepaalde volgorde waarin je dingen in het gebed moet noemen?

Moet je het gebed afsluiten met bepaalde woorden zoals "in Jezus naam, amen" of "uit genade, amen"?

Worden gebeden altijd verhoord?

Denk je dat gebeden worden verhoord? Zo ja, worden gebeden altijd verhoord? Wanneer wel en wanneer niet?

Als je iets bidt, moet je dan afwachten of God je geeft wat je bidt of kun je al weten dat je zult ontvangen wat je gebeden hebt?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 7: 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goederen weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Jacobus. 4:2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Mattheüs 6:9 Bidt gij dan aldus - Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Wat is bidden?

Bidden is om iets vragen. Wie om iets vraagt, verwacht iets te ontvangen. Of zoals de Bijbel ook zegt, wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal worden opengedaan – Mattheüs 7:8-11. Iemand, die aan een deur klopt, verwacht dat de deur zal worden geopend. Zo is het ook met bidden of vragen. Als je iemand om iets vraagt, verwacht je iets te ontvangen.

In Jacobus lezen we - U hebt niet, omdat u niet bidt – Jacobus 4:2. Ook hieruit kun je afleiden dat bidden betekent om iets vragen en dat het normale gevolg daarvan is, dat je iets ontvangt.

Bidden is dus niet een soort mediteren, waarbij je je op God concentreert of over Zijn Woord nadenkt. Bidden is niet een herhaling van woorden, die iemand opzegt als een soort ritueel gebruik. Bidden is ook niet loven of prijzen. Het is goed God te loven en te prijzen, maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt met bidden.

In Mattheüs staat een voorbeeld van een gebed, dat heel bekend is als het Onze Vader – Mattheüs 6:9-13. Als je dit gebed bekijkt, dan zie je dat het bestaat uit een aantal vragen om bepaalde dingen. In de verzen die aan dit gebed vooraf gaan, wordt ertegen gewaarschuwd om voor de vorm te bidden en een omhaal van woorden te gebruiken.

Bidden is dus eenvoudig God om iets vragen. Dat is heel concreet. Zonder omhaal van woorden kun je God om iets vragen. Als bidden betekent om iets vragen, dan is het gevolg daarvan iets ontvangen. Een ieder die bidt, ontvangt.

Waarom zou je bidden?*A. We worden in de Bijbel opgeroepen om te bidden*

De Heer Jezus vertelde een gelijkenis van een weduwe die haar recht zocht. Zij bleef steeds maar volhouden bij de rechter aan te dringen haar recht te verschaffen. Op het laatst kreeg die rechter genoeg van haar en deed wat zij vroeg. Deze gelijkenis vertelde de Heer Jezus met het oog daarop dat de discipelen altijd zouden bidden en niet verslappen – Lucas 18:1...8. We worden zelfs opgeroepen zonder ophouden te bidden. Paulus vermaande Timotheüs te bidden voor alle mensen.

B. Het gebed is de door God bepaalde weg voor christenen om iets te ontvangen.

Door te bidden kunnen wij dingen van God ontvangen als antwoord op ons gebed. Vaak zijn mensen heel druk in de weer, om doelen te bereiken of om dingen te krijgen. Vaak lukt het dan echter niet om die dingen te krijgen. Hoeveel mensen zijn er gestresst en steeds maar weer gejaagd bezig met het najagen van wensen. God vraagt ons te bidden. Op die manier wil Hij ons dingen geven. Niet door menselijke inspanningen verkrijgen wij dingen, maar doordat God het geeft. In de Bijbel staat dat wij niet hebben omdat wij niet bidden – Jacobus 4:2.

En als een mens bidt en dingen van God ontvangt als antwoord op het gebed, dan leidt dat tot blijdschap. Op die manier wil God ons blijdschap geven.

C Het gebed is een steun bij zorgen

Zoals het gebed de manier is om dingen van God te ontvangen, zo is het gebed ook het middel om bij zorgen rust en vrede te krijgen. Het is niet zo dat een christen een zorgeloos leventje leidt. In moeilijke omstandigheden kan een christen echter tot God bidden en als antwoord daarop geeft God vrede. Door te bidden kunnen we onze wensen bekend maken bij God. Daardoor kunnen we ook onze zorgen bij God brengen. Op die manier kunnen we vrede ervaren ook als de omstandigheden moeilijk zijn – Filippi 4:6...7.

Waarom zou je bidden? Ik zou niet zozeer willen spreken over een Bijbelse plicht, maar veel meer van een voorrecht. Is het dat niet? Je mag God vragen en God wil graag antwoorden. Is dat een plicht of een gebod? God wil graag dat je bidt. Hij wil graag dat je gebruik maakt van dit voorrecht. Als je het niet doet, dan is dat niet overeenkomstig de Bijbel. Maar toch zou ik veel liever spreken over het voorrecht dat je hebt om te mogen bidden als christen tot je Vader in de hemelen.

Waarvoor kun je bidden?

In Lucas 11:1-13 vragen de discipelen aan de Heer Jezus om hen te leren bidden. Als antwoord daarop noemt de Heer hen diverse dingen waarvoor zij kunnen bidden.

BIJBELTEKSTEN

Lucas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zei - Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei - Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf - Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, 5 omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 6 En de Here zei - Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

BIJBELTEKSTEN

Lucas 11:1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei - Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tot hen - Wanneer gij bidt, zegt - Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking. 5 En Hij zei tot hen - Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt - Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen - Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn

kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft. 9 En Ik zeg u - Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u - Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? ... 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Materiële noden

Geef ons heden ons dagelijks brood, is een heel bekende zin uit het Onze Vader. We mogen dit uitbreiden en zeggen dat de Heer ons leert dat we voor al onze materiële noden mogen bidden. In een ander gedeelte – Mattheüs 6:25 ... 34 - leert de Heer ons ook om niet bezorgd te zijn voor voedsel of kleding, maar in de eerste plaats ons bezig te houden met Gods Koninkrijk. God zal in onze materiële noden voorzien. Ook het Onze Vader begint met: “Vader, uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome”. En daarna volgt de vraag om het dagelijks brood.

Geestelijk voedsel voor ongelovigen

Na het Onze Vader in Lucas 11 volgt in vers 5 de geschiedenis van een vriend die om brood komt vragen. Deze geschiedenis staat tussen het Onze Vader en vers 9 “Bidt en u zal gegeven worden”. Het heeft dus verband met bidden. De Heer wil ons leren dat wij Hem mogen vragen om brood voor iemand die bij ons komt, voor onze vrienden. Ik denk dat het brood een voorstelling is van geestelijk voedsel. Christenen mogen de Heer Jezus vragen om geestelijk voedsel voor hun ongelovige

vrienden. Het lijkt wel alsof de Heer ons oproept desnoods midden in de nacht bij Hem aan te kloppen om daarom te vragen.

De Heilige Geest

Ten slotte noemt de Heer in deze les over bidden dat je om de Heilige Geest mag bidden – Lucas 11:13. De Vader zal uit de hemel de Heilige Geest geven aan degenen die Hem erom bidden.

Behalve deze onderwerpen, die de Heer ons noemt in Zijn les over het bidden, staan er in andere gedeelten van de Bijbel nog meer dingen genoemd waar we voor mogen bidden.

Genezing

Toen de Heer Jezus op aarde was, kwamen er heel veel mensen naar Hem toe met de vraag om genezen te worden. Nooit lezen we dat de Heer iemand afwees. Ook nu nog mag je bidden om genezing – Jacobus 5:13...16. Er staan in de Bijbel voorbeelden van ziekten, waarin God geen genezing gaf. Paulus noemt enkele situaties, waarin zijn medewerkers ziekte te dragen hadden zonder dat God op dat moment genezing gaf. Maar de Heer roept ons niet voor niets op te bidden als er ziekte is. Blijkbaar wil Hij genezen als antwoord op gebed.

Alle dingen

De Heer Jezus nodigt ons uit om al onze wensen bij God kenbaar te maken. We mogen dus in beginsel om alle dingen bidden. Alles waar we mee zitten, hoeft geen aanleiding tot bezorgdheid te zijn. De Heer roept ons juist op om niet bezorgd te zijn, maar al deze zaken bij God bekend te maken in het gebed en Hem te zeggen wat onze wensen zijn – Filippi 4:6.

Hoe moet je bidden?

Bidden is eenvoudig iets vragen aan God. Er zijn geen speciale voorschriften in de Bijbel over hoe je moet bidden. Er staat nergens dat je je ogen moet sluiten als je bidt. Er is geen voorschrift dat je moet knielen. Dit kunnen hulpmiddelen zijn voor je zelf om je beter te concentreren of om je afhankelijkheid ten opzichte van God te uiten. God wil graag dat wij precies zeggen wat wij willen ontvangen en niet in vage algemeenheden blijven steken. De Heer Jezus waarschuwt juist tegen het gebruiken van een omhaal van woorden en tegen voor de schijn bidden – Mattheüs 6:5-8.

BIJBELTEKSTEN

Jacobus 5: 13-16 Is er iemand ziek bij u? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Here. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat u genezing ontvangt.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Mattheüs 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne ... op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. ... 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 26:39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende - Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Johannes 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Een van de eerste dingen die we ons vaak afvragen als het over bidden gaat, is of God onze gebeden verhoort. We zullen daar in het volgende onderdeel nog op terugkomen, ik volsta hier met de opmerking dat de praktijk ons leert dat niet iedereen alles krijgt waar hij of zij God om vraagt. En dat is soms maar goed ook. Het is belangrijk dit te accepteren.

Als bidden betekent dat je God om iets vraagt, is het dan een kwestie van je verlangens bekend maken bij God en dan afwachten? In zekere zin is dit zo, maar er wordt in de Bijbel aangegeven dat het bidden van christenen een zaak is van volhouden en strijden. Ik denk dat dit een van de redenen is waarom velen moeite hebben met bidden. Het is niet zo moeilijk om een lijstje met wensen bij God bekend te maken. Het is veel moeilijker om daarover in het gebed te strijden. Dat houdt in dat je de wensen bij God bekend maakt en door middel van het gebed en Gods Woord probeert te ontdekken of God deze dingen wil geven of dat Hij je duidelijk wil maken dat Hij iets anders met je voorheeft.

Bidden naar Gods wil

De Heer Jezus zelf bad: “niet Mijn wil maar de uwe geschiede” – Mattheüs 26:39. Als wij bidden zouden wij dus Gods wil moeten zoeken en overeenkomstig die wil God bidden. Als wij iets bidden naar Gods wil, dan mogen wij weten dat God ons verhoort. Is dit nu een voorwaarde? Kunnen we alleen iets aan God vragen als we zeker weten dat het overeenkomstig Zijn wil is. Ik denk het niet. Je zou dit ook als een bemoediging kunnen zien voor hen die iets bidden waarvan ze bijvoorbeeld uit de Bijbel weten dat het overeenkomstig Gods wil is. Als je iets bidt naar Gods wil, dan mag je weten dat God je verhoort.

Bidden in Jezus' Naam

Ook zegt de Bijbel dat als wij iets bidden in Jezus' naam, dat wij dan ontvangen wat wij bidden – Johannes 14:13...14. Nu is het zo dat velen, die bidden aan het eind van hun gebed de woorden uitspreken - in Jezus' naam. Door die woorden uit te spreken, is het gebed echter nog niet een gebed in Jezus' naam. Ik denk dat bidden in Jezus' naam betekent onder het gezag van de Heer Jezus. Dat kan als we weten uit Gods Woord dat de Heer Jezus iets wil. Als wij zo bidden, dan bidden wij in Jezus' naam. Dan is het alsof Hij het vraagt. Ook dit kun je opvatten als een bemoediging en niet als een voorwaarde. Het zou anders betekenen dat je aan allerlei

voorwaarden moet voldoen, en dat anders je gebed niet wordt verhoort.

Bidden in het geloof

In de Bijbel staat - Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen – Hebreëen 11:6. Geloof is de zekerheid van dingen die men niet ziet. Als iemand gelovig bidt, heeft hij dus al een bepaalde zekerheid dat God zal geven wat hij heeft gevraagd. Dit geloof is ergens op gebaseerd, vaak is dat het Woord van God, in andere gevallen is dat de leiding van de Heilige Geest.

Volharden in het gebed

Bidden is niet het opzeggen van een lijstje met wensen. Het betekent ook volharden in het gebed en proberen Gods wil te leren kennen over hetgeen je bidt. Toen Petrus gevangen zat bleef een groep christenen volharden in het gebed. Zij hadden niet eenmaal hun wens geuit tegen God dat ze wensten dat Petrus werd vrijgelaten. Neen, zij bleven door bidden. Dit kan soms zo ver gaan dat je voedsel of andere dingen opzij zet om je aan het bidden te wijden. We spreken dan over vasten.

Worden gebeden altijd verhoord?

Er kunnen zaken zijn, die onze gebeden belemmeren. Het kan zelfs zo zijn dat God onze gebeden niet hoort. Uit 1 Petrus 3:7 weten we dat een verkeerde houding van mannen ten opzichte van hun vrouw hun gebeden kan belemmeren.

Het kan ook zijn dat er andere dingen zijn die iemand in orde moet maken met God of een medemens, voordat God hem of haar weer hoort. Laat Gods licht op je leven schijnen om te ontdekken of er dingen zijn, die je met iemand in orde moet maken of dat er dingen zijn die je moet terug betalen.

Misschien ben je niet bereid om een ander te vergeven. In het Onze Vader staat: en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

In Spreuken 28:9 staat - Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Indien je niet bereid bent om naar Gods Woord te luisteren, of om dat te lezen, dan is dat een belemmering voor je gebed.

Als je merkt dat je gebed niet wordt verhoort, onderzoek dan of er dingen in je leven zijn, die een belemmering van je gebed

BIJBELTEKSTEN

Hebreëen 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

BIJBELTEKSTEN

kunnen zijn. Als je die dingen ontdekt, belijdt ze dan aan God en geloof dat Hij je vergeeft. En als je met anderen iets in orde te maken hebt, doe het dan.

Bovenal echter is het belangrijkste dat je het gebed zelf niet verwaarloost. Want daardoor kan God je duidelijk maken dat er dingen zijn die je gebed belemmeren. Zoek dan naar de oorzaak en ruim die uit de weg. Op die manier wordt het gebed het middel tegen belemmeringen van het gebed.

Studievragen

Wat is bidden?

1. Wat is bidden volgens de teksten in het vak hiernaast?
2. Welke twee woorden kom je hier regelmatig tegen?
3. Wat is blijkbaar het gevolg van het bidden?
4. Wat doet God als antwoord op het gebed – zie onderstaande teksten?

Lucas 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?	Mattheüs 7: 7 Bid en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opgedaan worden. Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen .
--	--

Waarom zou je bidden?

5. Waartoe roepen de volgende Bijbelteksten op?

Lucas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 1 Thessalonicenzen.5:17 Bidt zonder ophouden. 1 Timotheüs 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en	dankzeggingen te doen voor alle mensen. Efeze 6:18 – 19 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. Mattheüs 26 : 41 Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt.
---	---

6. Hoe noemt Samuël het als hij zou stoppen met bidden?
7. Wat zijn gevolgen van het gebed?

1 Samuël 12:23 Wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden.	Jacobus 4:2 Gij begeert doch gij hebt niet Gij hebt niet omdat ge niet bidt. Johannes 16:24 Bidt en gij zult ontvangen opdat uw blijdschap vervuld zij.
---	---

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 7: 8 Want **een ieder, die bidt, ontvangt**, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opgedaan worden.
9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen **het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden**.

Mattheüs 21:22 En al wat gij in het gebed gelovig **vragen** zult, zult gij **ontvangen**.

Johannes 16:24 Tot nu toe hebt u niet om iets gebeden in mijn naam; **bidt en u zult ontvangen**, opdat uw blijdschap vervuld zij.

1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 22 en **ontvangen** wij van Hem al wat wij **bidden**, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Jacobus. 4:2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. **Gij hebt niets, omdat gij niet bidt**.

BIJBELTEKSTEN

8. Het gebed kan nuttig zijn in moeilijke omstandigheden. Waartoe kan gebed leiden blijkens Filippi 4:6-7?

Filippi 4:6 – 7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten in alles uw wensen door gebed en smeken met dankzegging

bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

Waarvoor kun je bidden?

9. Noem een aantal dingen, waarvoor je kunt bidden.

Lucas 11:3 Geef ons elke dag ons dagelijks **brood**.

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u - Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult **eten of drinken**, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de **kleding**? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch **voedt** uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het

zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lucas 11:13 Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, **de Heilige Geest** geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Jacobus 5: 13-16 Is er iemand ziek bij u? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Here. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat u **genezing** ontvangt.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij **alles** uw wensen bekend worden bij God, door gebed en smeking met dankzegging.

Hoe moet je bidden?

10. Noem op grond van de teksten hieronder enkele manieren waarop je kunt bidden.

<p>Mattheüs 26:39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.</p> <p>1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.</p> <p>Johannes 14:13,14 En wat u ook vraagt in Mijn naam, Ik</p>	<p>zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien u Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen.</p> <p>Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.</p> <p>Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat u bidt en begeert, geloofd dat u het hebt ontvangen en het zal geschieden.</p> <p>Johannes 15:7 Indien u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u geworden.</p>
--	--

Worden gebeden altijd verhoord?

11. Welke veranderingen voor het gebed bestaan er volgens de teksten hiernaast?

BIJBELTEKSTEN

1 Petrus 3:7 Mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, ... opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

1 Petrus 3:12 want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen.

Psalms 66:18 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.

Spreuken 28:9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

Jesaja 59:1,2 Zie de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel -2



1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?

2. Wie is de Heilige Geest?

3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?

4. Welke toekomst staat mij te wachten?

5. Zie ik wat jij niet ziet?

Vragen vooraf

Wie of wat is de Heilige Geest?

Wat stel je je voor bij de Heilige Geest ? Is het een bepaalde kracht of is het een persoon ? Wanneer kun je spreken van een persoon ? Wat zijn kenmerken van een persoon ?

Wat voor een persoon is de Heilige Geest?

Als de Heilige Geest een persoon is, wat voor een persoon is hij dan. Is Hij bijvoorbeeld door God geschapen?

Waar woont de Heilige Geest?

Om iemand te leren kennen kun je vragen waar iemand woont of wat voor een werk iemand doet. Waar denk je dat de Heilige Geest woont? Heeft Hij altijd op dezelfde plaats gewoond?

Wat voor werk doet de Heilige Geest?

Om de Heilige Geest verder te leren kennen, kun je je afvragen wat voor werk Hij doet. Weet je werkzaamheden van de Heilige Geest te noemen?

Het geschreven werk van de Heilige Geest.

Heeft de Heilige Geest ook iets geschreven? Zo ja, wat?

Hoe krijgt iemand de Heilige Geest?

Gelovigen kunnen geleid worden door de Heilige Geest. Hoe krijg je daar deel aan. Moet er iets gebeuren of moet je iets doen om de Heilige Geest te ontvangen?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

1 Corinthe 2:11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Psalm 139:7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar.

Wie of wat is de Heilige Geest?

De titel van deze studie is -Wie is de Heilige Geest. Dit gaat ervan uit dat de Heilige Geest een persoon is. Als de Heilige Geest niet een persoon, maar bijvoorbeeld een invloed of kracht zou zijn, had de titel moeten zijn - Wat is de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest een persoon is, kunnen we afleiden uit bepaalde kenmerken, die in de Bijbel over de Heilige Geest genoemd worden.

We kunnen bijvoorbeeld lezen dat de Geest onze zwakheid te hulp komt als wij niet weten wat wij bidden zullen – Romeinen 8:26...27. De Geest pleit dan voor ons. En God weet wat de *bedoeling* is van de Heilige Geest. Deze beschrijving duidt op kenmerken van een persoon. Als iemand een bedoeling heeft, heeft hij een afweging gemaakt en een doel gekozen.

De Heilige Geest weet ook dingen. Weten is ook een kenmerk van een persoon. Het duidt op *bewustzijn*. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de Heilige Geest weet wat er in God is, zoals de geest van een mens weet wat er in die mens is – 1 Corinthe 2:11.

Een ander kenmerk is *gevoel*. De christenen in Efeze worden opgeroepen de Heilige Geest niet te bedroeven. Bedroefdheid is een emotie. Blijkbaar kent de Heilige Geest dus emoties – Efeze 4:30.

Uit deze kenmerken kunnen we de conclusie trekken dat de Heilige Geest een persoon is. Ook uit de activiteiten, die van de Heilige Geest genoemd worden, kunnen we afleiden dat de Heilige Geest een persoon is. We lezen bijvoorbeeld over de volgende activiteiten van de Heilige Geest: spreken, vermanen, onderwijzen, getuigen, aanwijzen.

Wat voor een persoon is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is een persoon, waarvan we in de Bijbel lezen dat hij God is. Er zijn drie personen, waarvan dit in de Bijbel wordt genoemd. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Handelingen 5: 3 lezen we over Ananias dat hij de Heilige Geest had bedrogen en in vers 4 staat dan - U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. De Heilige Geest is dus God.

Er worden ook enkele eigenschappen van de Heilige Geest genoemd die Goddelijk zijn. Zo lezen we dat de Geest eeuwig is – Hebreeën 9:14. Ook vinden we dat men zich niet kan verbergen voor de Geest – Psalm 139:7. Dit duidt op de Goddelijke eigenschap van alomtegenwoordigheid.

Hoe moeten we ons de Heilige Geest voorstellen? Omdat de Heilige Geest God is, is Hij niet zichtbaar. De Heilige Geest heeft zich echter wel vertoond in enkele verschijningen. Toen de Heer Jezus werd gedoopt, daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer – Lucas 3:22.

De Heilige Geest kwam op aarde wonen op de Pinksterdag. We gaan daar verder nog op in. Toen dat gebeurde werden er bepaalde verschijnselen waargenomen. We lezen dat er plotseling een geluid uit de hemel kwam als van een geweldige windvlaag. En er vertoonden zich tongen van vuur – Handelingen 2:2 en 3.

Waar woont de Heilige Geest?

Als je een persoon wilt leren kennen, kun je vragen waar hij woont, wat hij doet en welke eigenschappen hij heeft. We hebben al enkele eigenschappen van de Heilige Geest gezien. Om Hem verder te leren kennen, zullen we nu bestuderen waar Hij woont en wat voor werk Hij doet.

In Johannes 7:38-39 lezen we dat de Heilige Geest in de gelovigen zou komen wonen. En in Johannes 16:7 staat dat de Heer Jezus de Heilige Geest zou zenden nadat Hij naar de hemel was gegaan. Nadat Hij was gestorven en opgestaan uit de dood, is Hij enige tijd op aarde verschenen en vervolgens naar de hemel gegaan. Als de Heer Jezus in de hemel was, zou Hij de Heilige Geest naar de aarde zenden om bij de gelovigen te zijn. Tot aan de Hemelvaart van de Heer Jezus woonde de Heilige Geest dus in de hemel. Vanaf dat moment, om precies te zijn de Pinksterdag, woont de Heilige Geest op de aarde.

De woonplaats van de Heilige Geest op aarde wordt gevormd door degenen die in Jezus Christus geloven. Paulus schrijft dat gelovigen een tempel van de Heilige Geest zijn – 1 Corinthe 3:16 en 17.

Voor de Pinksterdag woonde de Heilige Geest in de hemel. Dat betekent echter niet dat Hij niet op aarde kwam. We lezen vele malen in het Oude Testament dat de Heilige Geest werkzaam was op de aarde. Dit was dus al voor de Hemelvaart De Heilige Geest was werkzaam vanaf de schepping van hemel en aarde tot aan de periode waarin de Heer Jezus op aarde was. Als de Heilige Geest werkzaam was in mensen, dan lezen we voor de Hemelvaart meestal dat de Heilige Geest *op* iemand was. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest wordt er gesproken over het inwonen van de Heilige Geest *in* mensen.

BIJBELTEKSTEN

Lucas 3:22 en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel - U bent mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

Handelingen 2:2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Johannes 7:38,39 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid - Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

1 Corinthe 3:16-17 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont? 17.... Want de tempel Gods, en dat bent u, is heilig!

BIJBELTEKSTEN

Johannes 16:8,9 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven.

Johannes 3:5 Jezus antwoordde - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Romeinen 8:14-16 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 8:26,27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

W at voor werk doet de Heilige Geest?

Voor de overzichtelijkheid kan het werk van de Heilige Geest worden onderscheiden in een aantal terreinen waar Hij werkzaam is. De Heilige Geest is werkzaam in ongelovigen, in gelovigen en in de gemeente.

Het werk van de Heilige Geest in de ongelovigen.

De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel – Johannes 16:8-9. Van zonde omdat de wereld niet in Jezus Christus gelooft. Van gerechtigheid, omdat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is opgevaren en daarmee heeft God gerechtigheid getoond. Van oordeel, omdat het oordeel is uitgesproken over de overste van deze wereld, dat is de duivel.

De Heilige Geest kan nieuw leven scheppen in een mens. Dit wordt in de Bijbel wedergeboorte genoemd. Het betekent dat er in een mens een nieuw leven wordt geschapen. Hij kan hierbij gebruik maken van het Woord van God dat in het hart van iemand als een zaad is gezaaid - Johannes 3:5.

Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen

De Heilige Geest woont in iedere gelovige. Hij geeft iemand de zekerheid dat hij een kind van God is. Omdat de Heilige Geest in iedere gelovige woont, kan hij in het innerlijk van de gelovige een overtuiging geven – Romeinen 8:16.

Een andere werkzaamheid van de Heilige Geest in de gelovige is dat Hij de gelovige in zijn of haar leven leidt. Dit kan doordat omstandigheden in het leven van de gelovige worden beïnvloed. Of doordat de Heilige Geest iemand inzicht geeft bij het nemen van een beslissing – Romeinen 8:14.

De Heilige Geest helpt de gelovige ook bij het bidden. Een mens weet niet wat de wil van God is, maar de Heilige Geest wel. Op die manier helpt de Heilige Geest de gelovige om naar de wil van God te bidden – Romeinen 8:26.

Tenslotte brengt de Heilige Geest in een gelovige eigenschappen of kenmerken tot ontwikkeling, die in de Bijbel - vrucht van de Geest - worden genoemd. Dit zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing – Galaten 5:22.

Het werk van de Heilige Geest in de gemeente

De gemeente is de verzamelnaam voor alle gelovigen. Vaak worden er de gelovigen in een bepaalde plaats mee bedoeld. De gemeente is een belangrijke plaats voor de Heilige Geest. Hij is daar ook in het bijzonder werkzaam. De Heilige Geest is werkzaam door middel van mensen in de gemeente om de gelovigen in die gemeente op te bouwen en tot welzijn van allen. Hij deelt bepaalde werkingen toe aan diverse mensen in de gemeente.

In de Bijbel staan veel van dergelijke uitingen van de Heilige Geest in de gemeente beschreven. In 1 Corinthe 12 bijvoorbeeld worden genoemd:

- het spreken met wijsheid
- het spreken met kennis
- geloof
- gaven van genezingen
- werking van krachten
- profetie
- het onderscheiden van geesten
- het spreken in andere talen
- het vertalen van andere talen

De Heilige Geest stelt ook mensen aan tot opzieners over de gemeente om die te weiden.

Het geschreven werk van de Heilige Geest.

Een bijzonder werk van de Heilige Geest dat apart genoemd kan worden is het feit dat Hij de auteur is van de Bijbel. Hij heeft de profeten van het oude testament geïnspireerd om die woorden op te schrijven, die Hij wilde. Vaak begrepen die profeten zelf niet waarop datgene wat zij schreven betrekking had – 1 Petrus 1:10-11.

Tijdens Zijn leven op aarde beloofde de Heer Jezus de Heilige Geest. Hij zei toen dat de Heilige Geest de discipelen te binnen zou brengen alle wat de Heer Jezus tot hen gesproken had. Op die manier waren de discipelen dus in staat delen van het nieuwe testament te schrijven – Johannes 14:26.

BIJBELTEKSTEN

1 Corinthe 12:7-11
 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

1 Petrus 1:10,11 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.

Johannes 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

1 Corinthe 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

Galaten 3:14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

1 Thessalonicenzen 5:19 Dooft de Geest niet uit.

Ook belooft de Heer Jezus dat de Heilige Geest hen de volle waarheid zou leren. Dit is gerealiseerd door die delen van het nieuwe testament, die de waarheid betreffende de gemeente bevatten – Johannes 16:13.

Tenslotte zegt de Heer in ditzelfde vers dat de Heilige Geest hun de toekomstige dingen zou verkondigen. Dit is gerealiseerd doordat Hij het boek Openbaring heeft gegeven.

Hoe krijgt iemand de Heilige Geest?

Johannes de Doper zei tegen zijn leerlingen dat hij zelf wel met water doopte, maar dat de Heer Jezus met de Heilige Geest zou dopen. Kort voor Zijn Hemelvaart zei de Heer Jezus zelf dat zijn discipelen met de Heilige Geest zouden worden gedoopt, niet vele dagen na deze dag. Paulus zegt tegen de gelovigen in Corinthe dat zij allen tot één lichaam zijn gedoopt. Het lichaam wordt in de Bijbel gebruikt als symbool voor de gemeente. Zoals het lichaam veel leden heeft, die allen tezamen een lichaam vormen, zo vormen alle gelovigen de gemeente – 1 Corinthe 12:13.

Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, komt de Heilige Geest in iedereen wonen, die in de Heer Jezus gelooft. Er staat zelfs in de Bijbel dat iemand alleen maar gemeend kan zeggen - Jezus is Heer - door de Heilige Geest. Als iemand de prediking van het geloof in de Heer Jezus aanvaardt, ontvangt hij de Heilige Geest. Het is dus niet zo dat iemand die gelovig is geworden, nog iets moet doen om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Nee, de Bijbel leert dat als iemand tot het geloof in de Heer Jezus komt, op dat moment de Heilige Geest in hem komt wonen – Galaten 3:14.

Hoe kun je aan iemand merken dat de Heilige Geest in hem woont? Wel, we zagen al dat de Heilige Geest iemands eigenschappen beïnvloedt. Dit wordt de vrucht van de Geest genoemd – Galaten 5:22.

Het is wel zo dat iemand de Heilige Geest kan tegenwerken of beïnvloeden. Er wordt in dit verband gesproken over het bedroeven of het uitblussen van de Heilige Geest 1 Thessalonicenzen 5:19. Zo is het ook mogelijk dat iemand vervuld wordt met de Heilige Geest. Daar kan een gelovige wel zelf invloed op uitoefenen. Door ongehoorzaam te zijn aan God en door je nieuwe leven niet te voeden door middel van Bijbel lezen en bidden, kun je de Heilige Geest uitdoven. Anderzijds kun je door te bidden en Bijbel te lezen het nieuwe leven voeden en versterken en op die manier geef je de Heilige Geest meer ruimte in jouw leven om werkzaam te zijn.

Studievragen

Wie of wat is de Heilige Geest?

1. De Heilige Geest is een persoon want Hij heeft kenmerken van een persoon. Noem enkele kenmerken aan de hand van Romeinen 8:26-27, 1 Corinthe 2:11 en Efeze 4:30.
2. Ook activiteiten wijzen er op dat de Heilige Geest een persoon is. De volgende activiteiten worden in de Bijbel genoemd: spreken, vermanen, onderwijzen, getuigen, bevelen, leiden, aanwijzen. Ook Christus spreekt over de Heilige Geest als over een persoon. Welke naam gebruikt de Heer Jezus voor de Heilige Geest in Johannes 14:16-17.

Wat voor een persoon is de Heilige Geest?

3. Van drie personen wordt in de Bijbel gezegd dat zij God zijn. Zoek deze drie personen op in de volgende Bijbelgedeelten.

<p>Johannes 6:27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.</p> <p>Romeinen 9:5 Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.</p>	<p>Handelingen 5:3-4 Maar Petrus zei - Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? 4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God</p>
--	--

Welke Goddelijke eigenschappen van de Heilige Geest worden in onderstaande Bijbelgedeelten genoemd?

<p>Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?</p>	<p>Psalm 139:7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar.</p> <p>1 Corinthe 2:10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.</p>
--	---

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

1 Corinthe 2:11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Johannes 14:16,17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 20:22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.

Handelingen 2:2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Johannes 7:38,39 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Lucas 3:22 en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

Lucas 2:25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem.

4. Hoe wordt de Heilige Geest voorgesteld in

Johannes 20:22
Handelingen 2:2
Handelingen 2:3
Johannes 7:38-39
Lucas 3:22.

Waar woont de Heilige Geest?

5. Ook voor de Pinksterdag was de Heilige Geest wel op aarde, zie bijvoorbeeld in de volgende verzen. Wat deed de Heilige Geest volgens deze verzen?

1 Samuël 16:13,14 Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama. 14 Maar van Saul was de Geest

des Heren geweken, en een boze geest, die van de Here kwam, joeg hem angst aan.

2 Samuël 23: 2 De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong;

6. Als de Heilige Geest werkzaam was in een persoon dan wordt er gesproken over de Heilige Geest die op iemand was. Op wie was de Heilige Geest volgens Lucas 2:25.

7. Wanneer kon de Heilige Geest naar de aarde komen om daar te wonen? Welke gebeurtenis moest er dan hebben plaats gehad.

Johannes 7:39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

8. Wat is woonplaats van de Heilige Geest op aarde
- 1 Corinthe 3:16-17
 - Johannes 14:16-17
 - Handelingen 2:33.
9. Hoe lang blijft de Heilige Geest daar wonen blijkens deze verzen.

Wat voor werk doet de Heilige Geest?

10. Welke werken van de Heilige Geest in ongelovigen worden genoemd in
- Johannes 16:8,9
 - Johannes 3:5
 - Lucas 11:28
 - 1 Petrus 1:23

<p>Johannes 16:8,9 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;</p> <p>Johannes 3:5 Jezus antwoordde - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.</p>	<p>Lucas 11:28 Maar Hij zei - Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.</p> <p>1 Petrus 1:23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.</p>
---	--

11. Welke werken verricht de Heilige Geest in gelovigen.

<p>Romeinen 8 :14-16 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.</p> <p>Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid</p>	<p>worden, zijn zonen Gods.</p> <p>Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.</p> <p>Romeinen 8:26,27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.</p>
---	--

BIJBELTEKSTEN

1 Corinthe 3 :16-17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Johannes 14:16,17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Handelingen 2:33 Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort.

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 12:6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

1 Corinthe 12:7-11 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

1 Corinthe 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

Efeze 4:11..... zowel evangelisten als herders en leraars,

12. Welke werken van de Heilige Geest in de gemeente worden genoemd – zie teksten in kader hiernaast.

Welke werken heeft de Heilige Geest geschreven?

13. Welke werken heeft de Heilige Geest door middel van mensen geschreven volgens onderstaande teksten?

1 Petrus 1:10,11 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.

2 Petrus 1:20,21 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Johannes 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;

Johannes 16:13 want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Hoe krijgt iemand de Heilige Geest?

14. Hoe wordt het ontvangen van de Heilige Geest genoemd in onderstaande teksten.

Mattheus 3:11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Handelingen 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige

Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

1 Corinthe 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

15. Op basis waarvan ontvangt iemand de Heilige Geest – zie kader hiernaast.
16. Welke aanbeveling doet Paulus in Efeze 5:18.
17. Waaruit blijkt of de Heilige Geest in iemand woont – Galaten 5:22.
18. Hoe wordt het tegenwerken van de Heilige Geest door gelovigen genoemd in 1 Thessalonicenzen 5:19 en Efeze 4:30
19. Wat is steeds het doel van de Heilige Geest - Johannes 16:14.

<p>Efeze 5:18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,</p> <p>Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.</p>	<p>1 Thessalonicenzen 5:19 Dooft de Geest niet uit.</p> <p>Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.</p> <p>Johannes 16:14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.</p>
---	--

BIJBELTEKSTEN

Galaten 3:14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Efeze 3: 16-17 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.

Galaten 3:2-5 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? 3 Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 4 Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! 5 Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Johannes 7: 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.



Kennismaking met de bijbel - 2



1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?
2. Wie is de Heilige Geest?

3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?

4. Welke toekomst staat mij te wachten?
5. Zie ik wat jij niet ziet?

Vragen vooraf

Wat is de kerk?

Geef aan wat jij onder de kerk verstaat?

Wanneer is de kerk ontstaan?

Hoe is de kerk ontstaan?

Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?

De gemeente wordt in de bijbel vergeleken met een bruid, een lichaam en een huis. Kun je kenmerken opnoemen van een bruid en van een lichaam en van een huis.

Waarom zou de bijbel deze beelden gebruiken?

Zijn de kenmerken van deze beelden ook kenmerken van de gemeente?

Wat gebeurt er in de kerkdiensten?

Welke dingen gebeuren er in de kerkdiensten?

Waarom dienen die dingen?

Wat betekent het avondmaal volgens jou?

Wie doet wat in de kerk?

Welke "functies" in de kerk ken je?

Welke taken vervullen deze personen?

Wat moet ik persoonlijk met de kerk?

Is het nodig dat je als gelovige een kerk bezoekt of kun je ook geloven zonder kerk en waarom vind je dat?

Wie behoren er tot de gemeente?

Wat moet je met zoveel verschillende kerken nu beginnen?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeze 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft.

Hand 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Johannes 10: 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. ... 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 ... en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Handelingen 2:38 ... Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen 41 ... en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Wat is de kerk?

Het woord kerk komt niet in de bijbel voor. In de bijbel is sprake van gemeente. De gemeente is de verzameling van alle gelovigen in Christus Jezus. Soms wordt er een gemeente in een bepaalde plaats aangeduid. Dan worden alle gelovigen in die plaats bedoeld. Het woord gemeente betekent "bijeengeroepen". Het zijn alle gelovigen, die door de Heer Jezus bijeen zijn geroepen om Zijn kudde te zijn. Zij hebben allen het eeuwige leven ontvangen.

De gemeente is heel bijzonder voor God. Nog voordat de aarde en de hemel zijn geschapen heeft God al aan de gemeente gedacht – Efeze 1:4. En van de Heer Jezus lezen we dat Hij de gemeente zo heeft lief gehad, dat Hij zich zelf voor haar in de dood heeft overgegeven – Efeze 5:25. En God had Zijn eigen Zoon ervoor over om de gemeente te verwerven – Handelingen 20:28. De gemeente neemt dus een heel bijzondere plaats in bij God en bij de Heer Jezus.

God heeft dit echter al die eeuwen verborgen gehouden. De gemeente was een geheim van God, dat Hij pas bekend heeft gemaakt, nadat de Heer Jezus door het volk van God, de Joden, werd verworpen.

De Heer Jezus noemt de gemeente voor het eerst, nadat Hij door Zijn volk was verworpen. In Johannes 10 lezen we van de Heer Jezus dat Hij de goede herder is. Hij leidde de schapen, die naar Zijn stem luisterden, uit de stal. De stal is een beeld van het volk Israël. Toen Israël Hem verwierp, riep Hij degenen uit dat volk, die Hem wel erkenden en leidde hen uit dat volk. Zij werden de gemeente.

En dan het opmerkelijke in Johannes 10:16. Daar zegt de Heer dat Hij nog andere schapen heeft, die niet van deze stal zijn. Ook die moet Hij leiden en het zal worden één kudde, één herder. Hiermee worden de gelovigen uit de andere volken bedoeld.

In eerste instantie werd het evangelie verkondigd aan de Joden. Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest in de gelovigen wonen. Zo ontstond de gemeente – Handelingen 2:38-41. Dat waren degenen uit de Joden, die wel in de Heer Jezus geloofden.

Later werd het evangelie ook aan andere volken verkondigd en ook de gelovigen uit die volken werden tot de gemeente gedoopt. Vanaf dat moment was er één kudde met schapen uit het volk Israël en schapen uit de andere volken. De gemeente

wordt gevormd door alle gelovigen, die door de Heer Jezus bijeen zijn geroepen om Zijn kudde te zijn.

In Efeze 2 vers 11 en 12 staat dat de heidenen uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël. Maar thans (vers 13) in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede die de twee (gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen) één gemaakt heeft. Want (vers 18) door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

In dit hoofdstuk (Efeze 2) worden heel bijzondere dingen gezegd:

- Ten eerste dat gelovigen uit de heidenen eerst nergens recht op hadden en nu samen met de gelovigen uit de Joden één kudde zijn, waarvan de Heer Jezus de herder is.
- Ten tweede dat de gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen. De Heilige Geest woont in degenen die in Christus Jezus geloven. Dat kenden de gelovigen uit Israël niet. Dat is een kenmerk van de gelovigen van de gemeente. De Heilige Geest woont in hen.
- Ten derde wordt hier gezegd dat wij de toegang tot de Vader hebben. Wij mogen zomaar tot de Vader naderen. God heeft Zich voor de gelovigen in de Heer Jezus bekend gemaakt als Vader.

Wat moet de gemeente een bijzondere plaats hebben in het hart van God. Hij heeft al voor de schepping aan haar gedacht. Hij heeft Zijn eigen Zoon overgegeven in de dood om haar te verwerven - Handelingen 20:28 - en Hij heeft haar zulke zegeningen gegeven als we gezien hebben in Efeze 2.

Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?

De gemeente wordt in de bijbel op diverse manieren voorgesteld. Drie beelden zijn:

1. *Bruid van het Lam*

De Heer noemt Zich zelf in Mattheus 9:15 de bruidegom. Paulus schrijft aan de gemeente in Corinthe dat hij de gemeente als een reine maagd aan Christus wil voorstellen. En in Efeze 5 wordt de relatie van de Heer Jezus ten opzichte van de gemeente vergeleken met de relatie tussen een man en zijn vrouw. Ten

BIJBELTEKSTEN

Efeze2:11 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, 12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.

Mattheus 9:14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij ... wel, maar uw discipelen niet? 15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam.

Romeinen 12 : 4 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

slotte volgt in Openbaring 19 de beschrijving van de bruiloft van het Lam, dat is de Heer Jezus.

Je zou kunnen zeggen dat de gemeente in de bijbel wordt voorgesteld als de “verloofde” van de Heer Jezus. De bruiloft is nog niet aangebroken. De gemeente is nog op aarde en de Heer Jezus is in de hemel. Hij ziet ernaar uit dat Zijn bruid bij Hem zal zijn. Hij doet er alles aan om de gemeente nu te voeden en te koesteren om haar onberispelijk voor Zich te stellen – Efeze 5. En eenmaal komt het moment dat Hij Zijn bruid komt halen. Dan zal de gemeente Hem tegemoet gaan. Dan zal de bruiloft van het Lam gevierd worden in de hemel. Zo stelt de bijbel de gemeente voor als de bruid van het Lam.

2. Lichaam van Christus

De tweede voorstelling van de gemeente in de bijbel is als het lichaam van Christus. Bij de vergelijking met een bruid, zoals in de eerste voorstelling wordt de nadruk gelegd op de liefde van Christus voor de gemeente. Bij de voorstelling als het lichaam van Christus ligt de nadruk op de eenheid van Christus met Zijn gemeente. Zoals een lichaam een geheel is, zo zijn Christus en de gemeente een eenheid. Christus is het hoofd van het lichaam. In Efeze 1 lezen we zelfs dat Christus als hoofd aan de gemeente gegeven is. Daaruit blijkt opnieuw Gods grote liefde voor de gemeente.

Bij de voorstelling van de gemeente als lichaam, wordt ook de vergelijking gemaakt met een menselijk lichaam dat uit vele leden bestaat. Zo bestaat de gemeente uit vele verschillende leden. In het lichaam heeft elk lid een functie. De leden kunnen niet zonder elkaar. Zo is het ook in de gemeente. De leden van de gemeente hebben elk hun functie in het totaal – Romeinen 12: 4 en 5.

Als de gemeente een eenheid is, hoe zit het dan met al die verschillende kerken? Wel, vanuit Gods oogpunt gezien vormen alle gelovigen een eenheid. De mensen hebben er uiterlijk een verdeelde gemeente van gemaakt. De derde voorstelling van de gemeente als het huis van God, heeft hier betrekking op. Vanuit Gods oogpunt is de gemeente als lichaam van Christus een eenheid, waarvan Christus het hoofd is. In dat lichaam hebben de leden verschillende functies, opdat het lichaam wordt opgebouwd en groeit.

3. Huis van God

Nadat Jezus Christus opgevaren was naar de hemel, kwam de Heilige Geest op aarde wonen. De gemeente is de plaats op

aarde, waarin de Heilige Geest is komen wonen. De gemeente wordt voorgesteld als het huis van God. Dat is de derde voorstelling van de gemeente in de bijbel. Het fundament van dat huis is gelegd door apostelen en profeten. Christus zelf is het fundament, de hoeksteen. Op dat fundament worden de gelovigen als levende stenen gebouwd - 1 Petrus 2:5 - zodat er een huis ontstaat. Dat huis wordt de tempel van de levende God genoemd, een woonplaats van God de Heilige Geest. Als we aan een tempel denken, dan horen daar priesters bij die offers brengen. Dat is ook zo bij de gemeente als tempel van God. De gelovigen worden priesters genoemd. Het offer, dat zij aan God mogen brengen, is de vrucht van hun lippen, die de naam van de Heer Jezus belijden.

Nadat de apostelen en profeten het fundament van dat huis hebben gelegd, hebben andere mensen daaraan verder gebouwd – 1 Corinthe 3:9-17. En daarbij zijn fouten gemaakt. Er is verdeeldheid ontstaan. Er zijn verkeerde materialen gebruikt. Als wij tegenwoordig aan de kerk denken, dan denken we eerder aan een verdeeld huis dan aan een eenheid. Dat komt omdat er verkeerde zaken zijn binnen gekomen in dat huis van God. Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen, die aan dit huis hebben gebouwd.

Wat gebeurt er in de kerkdiensten?

In Handelingen 2:42 staan vier dingen, waar de eerste gemeente zich mee bezig hield. Deze dingen moeten ook nu nog centraal staan in de gemeente, als de gelovigen samen komen.

1. Onderwijs van de apostelen

In de tijd van de eerste gemeente was het nieuwe testament nog niet geschreven. De apostelen hadden van de Heer Jezus zelf hun onderwijs ontvangen. Dat gaven zij door aan de gelovigen. Het onderwijs hebben zij ook opgeschreven. Tegenwoordig hebben de gelovigen de beschikking over het oude en het nieuwe testament. Het onderwijs uit de bijbel is een van de dingen die centraal staan bij de bijeenkomsten van de gemeente.

God heeft sommige gelovigen als leraar aan de gemeente gegeven om hen te onderwijzen. Anderen zijn als evangelisten gegeven. Dezen hebben vooral de taak de boodschap van de bijbel door te geven aan ongelovigen. God heeft ook herders gegeven aan de gemeente. Zij zien toe op de gelovigen of ze niet afdwalen en als dat gebeurt brengen ze hen terug bij de kudde.. Ook noemt de bijbel nog profeten. Dat zijn mensen, die God gebruikt om de gelovigen uit de gemeente op te bouwen, te vermanen of te vertroosten.

BIJBELTEKSTEN

1 Petrus 2 : 4 tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

1 Corinthe 3 : 9 Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u. ...

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. 12 Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; 15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. 16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u.

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 2 : 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken hield Paulus een toespraak.

2. Gemeenschap

De gelovigen in de eerste gemeente bleven ook volharden in de gemeenschap. Dat wil zeggen dat zij dingen gemeenschappelijk hadden of deden. Velen van hen bijvoorbeeld verkochten bezittingen of zij hadden dingen gemeenschappelijk. Ook gebruikten zij met elkaar de maaltijd. Maar boven alles hadden zij de Heer Jezus gemeenschappelijk. Hij was degene die hen met elkaar verbond. En dat is ook nu zo bij gelovigen. De Heer Jezus is degene, die hen heeft gered en Hem zijn zij dankbaar. Hij is de persoon die de basis vormt van hun gemeenschap en die zij lief hebben. Daardoor is er een verbondenheid met elkaar. En die kan tot uitdrukking komen in het bij elkaar zijn of gemeenschappelijk dingen doen of met elkaar Gods Woord bestuderen. Een ander voorbeeld waarin gelovigen gemeenschap hebben met elkaar is het delen van verdriet. Als iemand ziek is of er is ziekte in zijn of haar gezin dan kan dat gedeeld worden met medegelovigen. Dat biedt troost en die anderen gelovigen kunnen ook voor die zieke bidden.

3. Brood breken

Het derde punt waar de eerste gemeente in bleef volharden, was het brood breken. In het begin deden de gelovigen dat dagelijks - Handelingen 2 : 46. Later lezen we dat ze gewoon waren dat op de eerste dag van de week te doen - Handelingen 20 : 7. Tegenwoordig spreken wij over het vieren van het avondmaal. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Tijdens het avondmaal eten de gelovigen met elkaar van een brood en drinken zij van de wijn.

De Heer Jezus wil graag dat gelovigen het brood breken of het avondmaal vieren. Hij heeft dat zelf ingesteld. En Hij wil dat zo graag, omdat het brood gebroken wordt ter nagedachtenis aan Hem. Het brood stelt het lichaam van de Heer Jezus voor. Hij zegt: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Bij het breken van het brood denken de gelovigen aan de Heer Jezus, die Zijn lichaam gegeven heeft. Hij is gestorven aan het kruis.

Na het brood gaf de Heer de beker met wijn en Hij zei tot hen: Dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ook daaraan mogen de gelovigen denken als zij het avondmaal gebruiken. Het bloed dat de Heer Jezus gegeven heeft en waardoor de zonden van velen vergeven zijn.

Zoals wij in Nederland op 4 mei de doden herdenken die in de oorlog zijn gesneuveld, zo mogen we misschien een vergelijking

maken met het gedenken van de dood van de Heer Jezus. En om Hem te gedenken, heeft Hij ons het brood en de wijn gegeven als zichtbare dingen, die ons herinneren aan zijn lichaam en zijn bloed. En Hij wil graag dat wij aan Hem denken.

Je kunt je voorstellen dat als gelovigen aan de Heer Jezus denken dat er dankbaarheid en bewondering in hen opkomt voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. Aan die dankbaarheid en bewondering kunnen zij uitdrukking geven door met elkaar te zingen van de dingen die de Heer Jezus heeft gedaan. We zeggen dan dat de gelovigen de Heer danken en aanbidden.

4. *Bidden*

Het vierde punt waarin de eerste gemeente bleef volharden is het bidden. De gelovigen mogen met elkaar God om dingen bidden. We vinden daar ook voorbeelden van in de bijbel. Bijvoorbeeld toen Petrus gevangen was genomen, kwam de gemeente bij elkaar om God voor hem te bidden – Handelingen 12:5. Petrus is toen ook door God bevrijd uit de gevangenis.

Wie doet wat in de kerk?

Door middel van het beeld van het lichaam wordt in de bijbel duidelijk gemaakt dat de gemeente een geheel is waarin alle leden een functie hebben. Zoals elk deel van een lichaam een functie heeft in het gehele lichaam, zo hebben gelovigen een functie in de gemeente. Je kunt niet zeggen dat sommige leden overbodig zijn. De bijbel noemt het zo dat een hand niet tot een voet kan zeggen dat hij hem niet nodig heeft. Soms lijkt het of bepaalde leden belangrijker zijn dan anderen. Ook daartegen waarschuwt de bijbel. Alle leden zijn gelijk.

Behalve dat alle leden een bepaalde functie hebben in het lichaam, heeft God aan de gemeente ook bepaalde gelovigen gegeven. De bijbel noemt bijvoorbeeld apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De apostelen waren degenen die de Heer Jezus na Zijn opstanding hadden gezien en door Hem als apostel zijn aangesteld. Profeten zijn gelovigen, die in de samenkomsten van de gemeente spreken om de toehoorders op te bouwen, te vertroosten en te bemoedigen. Evangelisten leggen het evangelie uit aan ongelovigen. Herders “weiden de kudde”. Zij zien toe op de gelovigen en letten erop dat zij niet afdwalen. Leraars onderwijzen de gemeente vanuit de bijbel.

In de bijbel worden ook nog twee taken genoemd namelijk oudsten en diakenen. Oudsten zijn oudere gelovigen, die bepaalde persoonlijke eigenschappen en levenservaring hebben. Zij hebben als taak toezicht te houden op of leiding te geven aan

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 12:5
Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.

1 Corinthe 12:14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit een lid, maar uit vele leden. 15 Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? 18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild

Efeze 4 : 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

BIJBELTEKSTEN

1 Corinthe 12 : 13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt.

de gemeente. Diakenen zijn gelovigen, die ook bepaalde persoonlijke eigenschappen hebben. Zij voeren praktische taken uit, zoals giften van gelovigen te verdelen onder de gelovigen, die daar behoefte aan hebben.

Wat moet ik persoonlijk met de kerk?

De gemeente bestaat uit alle gelovigen. Door te geloven in Christus wordt iemand “lid” van het lichaam, de gemeente. Dus je wordt “automatisch” lid van de gemeente van God als je gelooft in de Heer Jezus – 1 Corinthe 12:13. Nu zijn er tegenwoordig veel verschillende kerken. Daar kun je ook lid van worden door aan de voorwaarden te voldoen die zij stellen. Dat is bij sommige kerken dat je belijdenis doet en hun leer onderschrijft. Bij anderen moet je gedoopt worden. Weer anderen hebben weer andere voorwaarden. Het is een persoonlijke keus hoe je hiermee om gaat.

Wat voor een gelovige wel van belang is, is om samenkomsten van een gemeente te bezoeken. En daarbij gaat het niet zo zeer om de vraag wat het nut daarvan is voor jou. Veel belangrijker vind ik dat de Heer Jezus graag wil dat wij Hem gedenken door middel van het avondmaal. Als we dat doen, kunnen we Hem ook danken en “lofoffers” brengen. Het gaat ten slotte om Hem.

Daarnaast is het voor een gelovige zelf ook nuttig een gemeente te bezoeken om onderwijs te volgen en opgebouwd te worden. God heeft bepaalde gaven gegeven aan de gemeente om de gemeente op te bouwen. Daar kun je alleen van “profiteren” door de samenkomsten te bezoeken.

Verder is het goed dat gelovigen verdriet en zorg, maar ook blijde dingen met elkaar delen. Ook kunnen zij met elkaar bidden voor dingen of God danken.

Studievragen

Wat is de kerk?

1. In Mattheüs 16:18 komt voor het eerst het woord gemeente voor in het Nieuwe Testament. Welke belofte geeft de Heer Jezus daar betreffende de gemeente?
2. Wie bouwt de gemeente volgens dit zelfde vers?
3. Sinds wanneer heeft God de gemeente uitverkoren volgens Efeze 1: 4?
4. In deze studie is aangegeven dat in Efeze 2 bijzondere zegeningen staan beschreven, die aan de gelovigen van de gemeente zijn gegeven.

<p>Efeze2:12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten</p>	<p>werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,</p>
--	--

- a. Wat staat er in vers 12 en 13 over de gelovigen uit de heidenen?
 - b. Wat zou er worden bedoeld met de muur in vers 14 en 15?
 - c. Wie worden er bedoeld met degenen die veraf en degenen die dichtbij zijn in vers 17?
 - d. Welke zegeningen staan in vers 18?
 - e. Hoe worden de gelovigen van de gemeente in vers 19 genoemd?
5. Welk geheim uit Efeze 3:1-6 is eeuwen lang verborgen gebleven?

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 16:18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra [rots] zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Efeze 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeze 3:1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben; 2 - gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: 3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. 4 Daarnaast kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: 6 (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 2:1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen teza-men bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Hand 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Mattheüs 9:14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? 15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.

2 Corinthe 11:2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

6. Wanneer is de gemeente ontstaan – Handelingen 2:38-41.
7. Hoe kunnen de mensen tot de gemeente toetreden en hoeveel waren er die dat deden na de toespraak van Petrus?

Hand 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.³⁹ Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn zo velen als de

Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

8. Wat heeft God ervoor over gehad om de gemeente voor Zich te verwerven – Handelingen 20:28.
9. Wat wordt bedoeld met de stal - Johannes 10 : 1- 4.

Johannes 10:1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnekomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2 maar wie door de deur binnekomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4

Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen;

Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

10. En wat met de andere schapen in vers 16.

Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?

11. Hoe noemt de Heer Jezus Zich zelf - Mattheüs 9:15.
12. Waarmee vergelijkt Paulus de gemeente – 2 Corinthe 11:2.

13. Waarmee wordt de gemeente vergeleken in Efeze 5 : 25-32.
14. Christus is verhoogd bij God in de hemel. Wat doet Hij volgens dit gedeelte uit Efeze 5 nu ten opzichte van de gemeente?
15. Als Christus het koningschap zal ontvangen, welke gebeurtenis zal er dan plaats vinden – Openbaring 19: 6-9

<p>Openbaring 19 : 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.</p> <p>Openbaring 21 : 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren</p>	<p>voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,</p> <p>Openbaring 21 : 9 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristal heldere diamant.</p>
---	--

16. Hoe zal de gemeente, de bruid van het Lam in de toekomst op de nieuwe aarde zichtbaar zijn – Openbaring 21.
17. Hoe wordt de gemeente voorgesteld in Efeze 1:22.
18. En wie is het hoofd van de gemeente – Kolosse 1:18.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32 Dit geheime is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Efeze 1:22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem.

Kolosse 1:18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 4 : 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Efeze 2:18 Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 19 Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, 21 in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; 22 in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.

1 Petrus 2:4 tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

19. De leden van het lichaam hebben verschillende functies. Welk doel wordt daarmee nagestreefd - Efeze 4:11.

20. Welke functies worden in deze tekst genoemd?

21. Lees in onderstaande bijbel gedeelten nog eens door dat het lichaam uit vele leden bestaat en wat het doel daarvan is.

Romeinen 12:4 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

1 Corinthe 12:12 Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven,

hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt. 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit een lid, maar uit vele leden.

Efeze 4:15 Maar dan groeien wij - ons aan de waarheid houdende - in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een wel sluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

22. In Efeze 2:18 - 22 wordt de gemeente beschreven als het huis van God.

- a. Hoe wordt de gemeente in dit gedeelte voorgesteld?
- b. Hoe worden de gelovigen genoemd?
- c. Door wie is het fundament van het huis gelegd?

23. Hoe worden de gelovigen genoemd in 1 Petrus 2:4.

24. Welke dienst vindt er plaats in het huis van God – 1 Petrus 2:5.

25. Hoe zou die dienst in de huidige praktijk van de gemeente worden uitgeoefend?

26. Wie is Zoon over het huis van God, dat is de gemeente - Hebreeën 3:2-6.
27. Wie wordt er bedoeld met het fundament van de gemeente - 1 Corinthe 3:9 – 17.
28. De gemeente als huis van God voorgesteld, duidt onder andere op het menselijke daarin. Mensen bouwen mee aan dit huis van God. Daar kunnen verkeerde materialen worden toegepast. Welke goede en welke slechte materialen staan genoemd in dit gedeelte?

<p>1 Corinthe 3 : 9 Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u. 10 Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. 12 Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag</p>	<p>zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; 15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. 16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u.</p>
--	--

29. In 2 Timotheüs 2:19-22 wordt de gemeente opnieuw voorgesteld als het huis van God. Hoe worden de verkeerde elementen in het huis van God genoemd in dit gedeelte?

Wat gebeurt er in de kerkdiensten?

30. Welke vier dingen worden in Handelingen 2:42 genoemd, waarin de eerste gemeente bleef volharden?

<p>Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij</p>	<p>bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.</p>
---	--

BIJBELTEKSTEN

Hebreeën 3: 2 Jezus, die trouw is aan Hem die Hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. 3 Want Deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. 4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. 5 En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, 6 maar Christus als Zoon over zijn huis, Wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

2 Timotheüs 2:20 In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; en sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. 21 Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk voorbereid. 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 4 : 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

1 Corinthe 14:3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. 4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.

1 Timotheüs 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe.

1 Thessalonicenzen 5:12 Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen.

Handelingen 6:1 ...ontstond er gemor ..., omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalf riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen.

Wie doet wat in de kerk?

31. Welke gaven heeft God aan de gemeente gegeven – Efeze 4:11.
32. Wat wordt er bedoeld met profeteren – 1 Corinthe 14:3.
33. Welke taken van oudsten worden genoemd in 1 Timotheüs 5:17 en 1 Thessalonicenzen 5:12.
34. Waartoe werden de diakenen aangesteld – Handelingen 6:1.

Wat moet ik persoonlijk met de kerk?

35. Hoe wordt iemand lid van de gemeente?

1 Corinthe 12 : 13 want door één Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt.	
--	--

36. Welke lessen trek je persoonlijk uit deze studie over de gemeente?



A large rectangular area with a light yellow background, containing 25 horizontal black lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the page.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel - 2



1. **Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?**
2. **Wie is de Heilige Geest?**
3. **Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
4. **Welke toekomst staat mij te wachten?**
5. **Zie ik wat jij niet ziet?**

Vragen vooraf

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in ?

Vind je Israël een volk zoals de andere volken of merk je iets bijzonders op bij dit volk. Als je iets bijzonders opmerkt, wat is dat en hoe zou dat komen ?

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis ?

Een groot deel van de wereldgeschiedenis wordt in de bijbel in Daniël 2 beschreven door middel van vier koninkrijken die achtereenvolgens over de wereld zouden regeren. Kun je in dit hoofdstuk van de bijbel nagaan hoe die vier rijken worden voorgesteld ?

Wat volgt er na de vier wereldrijken ?

Kun je in datzelfde hoofdstuk van de bijbel nagaan wat er na die vier koninkrijken zal gebeuren ?

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis ?

In het eerste deel van de Bijbel, het oude testament, wordt veel geschreven over het volk Israël. In het jaar 70 zijn de Joden verstrooid. Pas in 1948 is de staat Israël weer opgericht. Je zou kunnen zeggen dat Israël terzijde is gesteld door God. Waarom zou dat zijn gebeurd ?

In welke periode leven wij nu dan ?

Wij leven nu in de periode, waarin Israël door God terzijde is gesteld. Toch heeft God ook nu een getuigenis op aarde. Wat is in onze tijd Gods getuigenis ?

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen ?

In de brief aan de gemeente in Thessalonica staat dat de gelovigen daar uit de hemelen de Zoon van God verwachten, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Wat verwachtten de gelovigen in Thessalonica dat er zou gebeuren ?

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente ?

In Openbaring 19 : 7 staat "... de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt". Hier is sprake van een bruiloft van het Lam van God en de bruid. Wie is dat Lam en wie is de bruid ?

Wat gebeurt er daarna op de aarde ?

Nadat de gemeente is opgenomen in de hemel, zal God de draad met Israël weer oppakken. We lezen in de Bijbel dat het Romeinse Rijk dan ook weer zal worden hersteld. Welke gebeurtenissen, die wij nu meemaken zou je kunnen opvatten als een teken dat het Romeinse Rijk wordt hersteld ?

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus ?

Als de Heer Jezus terugkomt op aarde zal Hij koning worden. Hij zal dan duizend jaren regeren. Hoe stel je je voor dat die periode zal zijn ?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Jeremia 29: 10 Want zo zegt de Here - Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.

Daniël 2:31 Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33 Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34 Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. 35 Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen:

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in?

God koos Abram uit om de vader te worden van een volk, dat God bestemd had om Hem te dienen en dat Zijn volk zou zijn. Abram moest gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Abram kreeg een zoon, Izaäk. Izaäk kreeg twee zonen Jakob en Esau. Jakob kreeg twaalf zonen, onder wie Jozef. Deze twaalf zonen zijn de twaalf stammen van Israël geworden. Over deze twaalf stammen wordt regelmatig in de bijbel geschreven. Ten tijde van Jozef bestond het volk uit 70 mensen en vertrok het naar Egypte vanwege een hongersnood in het land Kanaän..

De Bijbel beziet de geschiedenis van de wereld in relatie tot het volk Israël, omdat dat Gods volk is. Vanaf het moment dat Israël in Egypte was, wordt de geschiedenis van de wereld beschreven aan de hand van enkele wereldrijken, die er geweest zijn. Al deze wereldrijken waren vijandig ten opzichte van Israël. Egypte was het eerste koninkrijk, dat de Joden verdrukte.

Nadat het volk door God uit de macht van Egypte was verlost, woonde het in het land Kanaän. Na verloop van tijd gaf God het volk een koning. Maar al vrij snel werd er gestreden om de troon. Het gevolg was dat er een verdeling van Israël kwam in een 10 stammen rijk en een 2 stammen rijk. Vanwege de ongehoorzaamheid van het 10 stammen rijk gaf God hen over in de macht van het koninkrijk Assyrië, dat hen in ballingschap wegvoerde naar het huidige noordoosten van Syrië, Turkije en Iran. Later werd ook het twee stammen rijk vanwege hun ontrouw aan God overgegeven in de macht van het Babylonische koninkrijk. Zij werden verbannen naar Babel, dat is het huidige Irak. God gaf van tevoren te kennen dat deze ballingschap 70 jaren zou duren – Jeremia 29:10. Daarna zou het volk terugkeren naar het land. Deze profetie over Israël is uitgekomen. Daaruit zien we dat Gods Woord betrouwbaar is. Ook als de bijbel spreekt over dingen, die nu nog in de toekomst liggen, is hij betrouwbaar.

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis?

Een van de Joden, die in ballingschap naar Babel werd gevoerd was Daniël. Hij was daar in dienst van de koning. Deze koning kreeg een droom en geen van de geleerden kon deze droom uitleggen. Tenslotte werd Daniël bij hem gebracht en die verklaarde de droom. Deze geschiedenis staat beschreven in Daniël 2. In de droom zag de koning van Babel een beeld. Het hoofd van dat beeld was van goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem – Daniël 2:32-33.

Het gouden hoofd stelt de koning van Babel voor – vers 38. Ook de andere delen van het beeld stellen koninkrijken voor. Na het goud volgt het zilver. Dat is minder dan goud. Zo is het ook met de koninkrijken. Na het koninkrijk van Babel volgde het koninkrijk van de Meden en Perzen. Daarna kwam het koninkrijk van de Grieken. Als vierde staat het ijzeren koninkrijk beschreven. Dat is het Romeinse rijk. Dat was hard, zoals ijzer. In die tijd werden de Joden verdrukt door de Romeinen. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde leefde, was het land Israël bezet door de Romeinen. In het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest en werden de Joden verstrooid over de aarde.

Ook in volgende hoofdstukken van het boek Daniël worden deze vier koninkrijken voorspeld. In Daniël 8:20-21 worden bijvoorbeeld de koninkrijken van de Meden en de Perzen genoemd en daarna zou het rijk van de Grieken komen. Er wordt zelfs voorspeld dat dit rijk in vier delen uiteen zou vallen.

Daniël 8:20 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, 21 En de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote

horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht.

Wat volgt er na de vier wereldrijken?

In de droom van het beeld met het gouden hoofd wordt getoond dat het vierde rijk vernietigd zal worden door God. Daarna zal God Zelf een koninkrijk vestigen op aarde, dat eeuwig zal voortduren – Daniël 2:44. Het is duidelijk dat dit nog niet is gebeurd. In de toekomst zal dit wel plaatsvinden. Maar hoe kan dat? Als het Romeinse rijk zal worden vernietigd en vervangen door een eeuwig rijk van God zelf, dan moet dat Romeinse rijk toch bestaan op het moment dat God komt? Zo zal het ook zijn. Wij leven nu in een tijd dat het Romeinse rijk niet meer bestaat als wereldrijk. Uit de bijbel kunnen we dus afleiden dat het Romeinse rijk in de toekomst weer zal bestaan. De vereniging van de landen van Europa kan mijns inziens worden gezien als een van de voortekenen van het vormen van een nieuw Romeins rijk. In de beschrijving van de geschiedenis lijkt het dus alsof in de bijbel een periode wordt overgeslagen. Dat betreft de periode waarin het Romeinse rijk er niet meer is tot aan de tijd dat het er weer zal zijn.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 2: 37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38 Ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40 En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis?

In Daniël 9 staat wanneer de Christus zou komen. In vers 25 en 26 staat dat er een woord zou uitgaan om Jeruzalem te herbouwen. - Dit staat beschreven in Nehemia 2. - Daarna zou het negenenzestig weken duren en dan zou een gezalfde worden uitgeroeid. - Christus betekent gezalfde. - Met die weken worden perioden van 7 jaren bedoeld. Dus 483 jaar na het woord om Jeruzalem te herbouwen zou de Gezalfde worden uitgeroeid. Dit is inderdaad gebeurd. Christus is gekruisigd.

Het opmerkelijke is nu dat er in vers 27 van Daniël 9 gesproken wordt over een 70e week. Dat is een week van zware vervolgingen voor de Joden. Deze periode moet nog plaats vinden in de toekomst. De Heer Jezus zelf heeft ook over die periode gesproken – Mattheüs 24:15. Hieruit blijkt dus ook dat er sprake is van een onderbreking van de geschiedenis. We hebben al gezien dat de bijbel de wereldgeschiedenis beziet vanuit wat er met Israël gebeurt. Deze onderbreking van de geschiedenis vindt plaats, omdat Israël opnieuw ontrouw geworden is aan God. God heeft Zijn volk als het ware terzijde gezet en een ander getuigenis op aarde gevestigd. Maar we mogen wel afleiden uit deze bijbelgedeelten dat God de draad in de toekomst weer zal opvatten. Israël zou dus weer terugkeren naar het beloofde land. Voor ons is dat niet zo bijzonder. Er bestaat nu immers weer een staat Israël. Maar nog niet zo heel lang geleden was dat niet het geval en waren de Joden nog verstrooid over de aarde. En dat was al zo sinds het jaar 70! Ook hieraan zien we dus dat het opnieuw oprichten van de staat Israël een teken is dat die periode spoedig zal aanbreken, waarin God de geschiedenis met Israël voortzet.

In welke periode leven wij nu dan?

God heeft de geschiedenis als het ware onderbroken, omdat Israël Zijn Zoon, de gezalfde heeft uitgeroeid. Israël is “ter zijde gesteld”. In deze periode van onderbreking van de geschiedenis leven wij nu. In deze periode heeft God wel een getuigenis op aarde. Dat is de christenheid.

Ook deze periode staat in de bijbel beschreven. In Openbaring 2 en 3 staan 7 gemeenten model voor de geschiedenis van de christenheid. We kunnen daarin een negatieve tendens ontdekken. Het kwaad en de ontrouw aan God nemen in de christenheid steeds meer toe. We hoeven niet zo lang naar de christenheid te kijken om te ontdekken dat daarin niet een getuigenis van eenheid en liefde wordt gegeven naar hen die geen christen zijn..

Er komt een moment dat de Heer Jezus de gelovigen uit de christenheid zal opnemen. We lezen daarover in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en 1 Corinthe 15:51-53. Paulus schrijft daar dat hij zijn lezers een geheim vertelt, dat hij van de Heer zelf had gehoord. Dat geheim hield in dat de Heer Jezus van de hemel zou neerdalen als God daartoe het signaal geeft. Dat signaal bestaat uit een bazuin die zal klinken en het roepen van een aartsengel. De gelovigen, die gestorven zijn, zullen op dat moment worden opgewekt en een verheerlijkt lichaam ontvangen. De gelovigen, die dan leven, zullen veranderd worden. Zij zullen onsterfelijk worden. Zowel de opgestane gelovigen als de onsterfelijk geworden gelovigen zullen samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Onder gelovigen wordt dit wel aangeduid met de opname van de gemeente. Er wordt hier dus niet gezegd dat de Heer terugkomt op de aarde. Dat zal later pas gebeuren.

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen?

Wanneer zal dat gebeuren, dat de gelovigen worden opgenomen in de lucht? Moeten er eerst nog allerlei gebeurtenissen plaats vinden? In de bijbel staat niet dat er aan de opname van de gemeente bepaalde gebeurtenissen vooraf moeten gaan. Daarom konden alle gelovigen leven in de verwachting van de komst van de Heer Jezus om hen op te nemen. Er staat dan ook al van gelovigen in de eerste tijd geschreven dat zij de Heer verwachtten. Zij leefden in de verwachting dat de Heer elk moment kon terugkomen – 1 Thessalonicenzen 1:9. Aan de gebeurtenissen in de wereld kunnen wij onderkennen dat het einde nabij is. Voor gelovigen die nu leven is er dus des te meer reden om de Heer uit de hemel te verwachten.

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente?

In Openbaring 2 en 3 staat aan de hand van 7 brieven aan 7 gemeenten de geschiedenis van de christenheid beschreven. In Openbaring 4 en 5 “klimt Johannes op in de hemel” en daar ziet hij een troon en een Lam. Het Lam stelt de Heer Jezus voor. Voor de troon zijn 24 oudsten. Zij stellen de gelovigen voor die in de hemel zijn opgenomen. Zij aanbidden Hem die op de troon zit en het Lam. Hier zien we dus wat er met de gelovigen zal gebeuren als zij zijn opgenomen van de aarde. Zij zullen in de hemel zijn en daar Hem aanbidden die op de troon zit en het Lam. Vanaf Openbaring 6 staat er dan beschreven wat er na de opname van de gemeente op de aarde zal gebeuren. In hoofdstuk 19 komen we dan opnieuw de 24 oudsten tegen. En daar wordt beschreven dat de bruiloft van het Lam plaats vindt. De bruid van het Lam is de gemeente. Dit is dus het geweldige vooruitzicht van de gemeente. Zij zal worden opgenomen in de

BIJBELTEKSTEN

1 Thessalonicenzen 4:15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Corinthe 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

1 Thessalonicenzen 1:9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 17:8 Het beest, dat u zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

hemel en na verloop van tijd zal zij verbonden worden aan het Lam, zoals een bruid en een bruidegom.

Wat gebeurt er daarna op de aarde?

Als de gemeente is opgenomen in de hemel is de onderbreking van de wereldgeschiedenis voorbij. Er komen dan allerlei vreselijke oordelen van God over de aarde. In die periode gaat God de draad met Zijn volk Israël weer oppakken. De 70e week (periode van 7 jaren) uit Daniël 9 vindt plaats in deze periode na de opname van de gemeente. Na de onderbreking van de tijd van het christendom, wordt ook het Romeinse rijk weer hersteld. Er komt een tijd dat dit rijk geregeerd zal worden door een dictator, die onder directe invloed van satan zal staan – Openbaring 17:8. In dit vers is sprake van een beest dat was en niet is en weer zal opkomen. Dat is het Romeinse Rijk. De Jodenvervolging zal zwaar zijn. Vooral de laatste helft van die periode van 7 jaar zal de verdrukking van de Joden zeer hevig zijn. Deze periode van 3,5 jaren staat in de bijbel op diverse manieren aangegeven. Soms wordt er gesproken over “tijd, tijden en een halve tijd” en elders over een periode van 42 maanden – Openbaring 13:1-5. De koning van het Romeinse rijk verzamelt andere koninkrijken op de aarde om oorlog te voeren tegen Israël – Openbaring 16:13-16.

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen

tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

Als al deze koninkrijken verzameld zijn in Israël om oorlog te voeren tegen Gods volk, op dat moment komt de Heer naar de aarde en zullen al deze koninkrijken verslagen worden. Deze slag zal plaats vinden in Harmagedon. Het is goed denkbaar dat mensen uit ons eigen land, ja zelfs mensen, die wij kennen, deel zullen uitmaken van het leger dat zal optrekken naar Israël. Uiteraard zijn dat geen gelovigen, want die zijn op dat moment in de hemel opgenomen.

Na de beslissende slag zal de satan gevangen worden genomen. Hij zal worden gebonden en in de afgrond worden geworpen – Openbaring 20:2-3.

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus?

Als de satan en de vijanden verslagen zijn, vestigt de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde. Hij zal regeren in Jeruzalem. Deze periode wordt aangeduid met het duizend jarig vrede-rijk – Openbaring 20:4-6. Er zal dan een heerlijke toestand op aarde zijn. Er zal dan volkomen vrede zijn, zelfs in het dierenrijk – Jesaja 11:6. De bijbel beschrijft dat “de wolf bij het schaap zal verkeren” en dat “een zuigeling bij het hol van een adder zal spelen”.

Na die duizend jaar zal de satan uit zijn gevangenschap worden losgelaten. Hij gaat dan direct de volken van de vier hoeken der aarde mobiliseren om oorlog te voeren tegen het Lam. Zij zullen in grote getale optrekken tegen Jeruzalem. Dan grijpt God echter in en vuur zal neerdalen van de hemel en zal hen verslinden. De duivel zal dan worden geworpen in de poel van vuur en zwavel – Openbaring 20:7-10. Ook iedereen, die niet ingeschreven staat in het boek van het leven zal dan worden geworpen in deze poel van vuur.

Dan zal God een nieuwe hemel en aarde vormen. Daar zal Hij tot in eeuwigheid bij mensen wonen. De gemeente zal met Hem verbonden zijn. Die toestand zal eeuwig zijn – Openbaring 21:1.

Openbaring 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond

hen, 10 en de duivel, die hen verleide, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 20:4 ... en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren

Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 46:27 En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren waren, waren twee in getal. Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob, die naar Egypte kwamen was zeventig.

Numeri 1:45 Dus waren al de getelden der Israëlieten, naar hun families, van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël, 46 Al de getelden waren zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig.

Exodus 33:16 Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.

Jeremia 29:8 Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen; 9 Want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. 10 Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.

Studievragen

Waarom neemt het volk Israël een bijzondere plaats in?

1. Uit hoeveel “zielen” bestond Israël toen zij naar Egypte gingen – Genesis 46:27.
2. En hoeveel mannelijke Israëlieten waren er toen zij uit Egypte vertrokken – Numeri 1:45.
3. Waardoor was het volk Israël zo bijzonder – Exodus 33:16.
4. Na de terugkeer uit Egypte woonde het volk in het land Kanaän. Door ongehoorzaamheid aan God, liet God toe dat zij door andere volken werden overheerst en zelfs werden weggevoerd in ballingschap.
5. Hoe lang zou de ballingschap van de Joden in Babel duren volgens de profetie van Jeremia – Jeremia 29:8.

Wat zegt de bijbel over de wereldgeschiedenis?

6. Vanaf de tijd van Daniël zouden er vier koninkrijken zijn, die een dominante rol zouden spelen op aarde en Israël zouden verdrukken. Hoe worden die vier rijken voorgesteld?

Daniël 2:30 Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid, die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt, en dat gij de gedachten van uw hart zoudt kennen. 31 Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33 Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34 Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. 35 Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden

gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38 Ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40 En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

Daniël 5:22 Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, 23 Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem

is en die al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. 24 Toen is door Hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. 25 Dit is het schrift, dat geschreven is: Mene, mene, tekkel ufarsin. 26 Dit is de uitlegging van de woorden: Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 Tekel: gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden; 28 Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.

7. Het eerste koninkrijk was dat van Babel. Door welk rijk zou dat worden opgevolgd - Daniël 5:22-28.
8. In Daniël 8:20-22 worden dezelfde vier koninkrijken voorgesteld als dieren. Welk koninkrijk zou er na dat van de Meden en Perzen komen.
9. Hoe wordt het vierde rijk gekenmerkt - Daniël 8:23-24.

Wat volgt er na de vier wereldrijken?

In Daniël 2 hebben we de beschrijving van de vier koninkrijken gezien. Vanaf vers 44 staat beschreven dat er daarna een ander rijk zal komen.

10. Welke kenmerken van dit rijk worden genoemd.
11. Hoe lang zal dit rijk bestaan.
12. Denk je dat dit rijk al bestaat.
13. Blijkbaar komt er dus een rijk dat het vierde (het Romeinse) rijk zal vernietigen. Dan moet het Romeinse rijk op dat moment bestaan. Wat kun je hieruit afleiden over het Romeinse rijk.

Waarom is er een onderbreking in de geschiedenis?

Tussen de val van het Romeinse rijk en het opnieuw oprichten ervan is er een periode in de geschiedenis, waarin het Romeinse rijk niet bestaat. Er is dus een soort onderbreking in de geschiedenis zoals die in Daniël 2 staat beschreven. Deze onderbreking vinden we ook in Daniël 9. Vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot de uitroeiing van een gezalfde (Christus) zou 69 weken duren. (69 maal 7 jaar). De strijd die in de 70e week plaats vindt zal tot het einde toe duren. Die 70e week moet nog komen.

14. Wat gebeurt er 7 weken na het bevel om Jeruzalem te herbouwen – Daniël 9:25-27.

BIJBELTEKSTEN

Daniël 8:20 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen, 21 En de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote horens die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. 23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben vol gemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 24:15
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

1 Thessalonicenzen 4:15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Corinthe 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Daniël 9:25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig

weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen

15. De Heer Jezus zelf verwijst naar dit gedeelte in Zijn rede over de toekomst in Mattheüs 24 en 25. Ook daaruit blijkt dat die periode nog moet komen.

In welke periode leven wij nu dan?

Wij leven in de periode, waarin God Zijn volk Israël terzijde heeft gesteld en de gemeente als getuigenis op aarde heeft gegeven.

16. Wat gebeurt er met de gelovigen als de Heer komt – 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en 1 Corinthe 15:51-52.

Wanneer zal de gemeente worden opgenomen ?

17. Welke verwachting mogen gelovigen, die in de Heer Jezus geloven hebben – Filippi 3:20 en 1 Thessalonicenzen 1:9.
18. Wat zeggen deze bijbelteksten over het tijdstip, waarop de gelovigen de Heer Jezus verwachten.

Filippi 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 1:9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe

Wat gebeurt er na de opname met de gemeente?

19. De gelovigen verwachten de Heer Jezus uit de hemel. Zij zullen hem dan tegemoet gaan in de lucht. Samen zullen zij daarna in de hemel zijn. Hoe zal dat zijn – Openbaring 4:1-2 en 9-11.
20. De gelovigen worden voorgesteld door 24 oudsten. Wat doen zij in de hemel – Openbaring 5:8-10.

Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Openbaring 19:4 En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 5 En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

21. De gemeente wordt in de bijbel voorgesteld als de bruid van het Lam, dat is de Zoon van God. Welke gebeurtenis vindt plaats als de gemeente is opgenomen in de hemel – Openbaring 19:4-7.

Wat gebeurt er daarna op de aarde?

22. Het volk Israël is door God uitverkoren. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden aan God. Daarom heeft God het terzijde gesteld en de gemeente als Zijn getuigenis op aarde gevormd. In Romeinen 11:25-27 wordt een geheim onthuld betreffende Israël. Wat houdt dit geheim in.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 4:1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

9 En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10 zullen de vierentwintig oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

Openbaring 14:1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vierenveertig duizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderd vierenveertig duizend de losgekochten van de aarde.

23. Uit het volk Israël zullen 144.000 mensen worden verlost om het evangelie van God op de aarde te vertellen. Welke dingen worden in Openbaring 14:1-2 genoemd over deze groep.
24. In die tijd, als de gemeente in de hemel is, wordt het Romeinse rijk hersteld. Dat rijk wordt in het laatste bijbelboek Openbaring voorgesteld als een beest. Er wordt dan ook gezegd dat dit beest was, niet is, maar zal opkomen. Het Romeinse rijk was er vroeger, is er nu niet, maar zal er in de toekomst weer zijn – zie Openbaring 17:8. Hoelang zal dit beest grote macht hebben – Openbaring 13:1-5.
25. Dit beest, het Romeinse rijk, staat onder invloed van de draak, dat is de duivel. Zij zullen de koningen van de aarde verzamelen om oorlog te voeren tegen het Lam. Waar worden de legers verzameld – Openbaring 16:13-16.

Openbaring 17:8 Het beest, dat u zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 5 En hem werd een mond gegeven, die grote

woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

26. Wat zal het einde zijn van het beest – Openbaring 19:19-21.
 27. Dan zal ook de draak, de duivel gegrepen worden. Hoe wordt de periode daarna wel genoemd – Openbaring 20:1-3.

Wat gebeurt er na de terugkeer op aarde van de Heer Jezus?

28. De Heer Jezus is degene die zal regeren tijdens die duizend jaren. Er zal dan vrede zijn. Hoe wordt dat in de volgende verzen beschreven in Jesaja 11:6-8.
 29. Wat gebeurt er na die duizend jaren – Openbaring 20:7-15.
 30. Tenslotte zal er een eeuwigdurende toestand tot stand komen. Hoe wordt dit genoemd in Openbaring 21:1-5.

Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

Openbaring 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen

verleide, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 19:19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleide, die het merkten van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel - 2



1. **Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?**
2. **Wie is de Heilige Geest?**
3. **Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
4. **Welke toekomst staat mij te wachten?**
5. **Zie ik wat jij niet ziet?**

Vragen vooraf

De onzichtbare wereld

Denk je dat er nog meer bestaat dan de zichtbare dingen.

Hoe zien engelen eruit?

Denk je dat engelen bestaan. Wat stel je je voor bij engelen. Als ze bestaan, waarom zouden ze dan bestaan.

Eigenschappen van engelen

Noem enkele eigenschappen van engelen.

Taken van engelen

Wat doen engelen.

Met name genoemde engelen

Ken je namen van engelen.

Engel des Heren

In de bijbel wordt vaak over de Engel des Heren gesproken. Wie zou dat zijn.

Engelen van de volken

De mensheid is onderverdeeld in volken. Hoe zou dat zijn ontstaan. Wanneer. Wie staat aan het hoofd van een volk.

Gevallen engelen

De bijbel spreekt over gevallen engelen. Dat zijn engelen die in opstand zijn gekomen tegen God. Ken je gevallen engelen.



A large rectangular area with a light yellow background, containing 20 horizontal black lines for writing.

BIJBELTEKSTEN

Kolosse 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Job 38: 4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte?

... 7 Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

Richteren 13:6 De vrouw nu kwam en zei tot haar man - Een man Gods kwam bij mij, die er uitzag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd, vanwaar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt.

Handelingen 6: 15 En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.

Jesaja 6: 2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij.

De onzichtbare wereld

God schiep de hemel en de aarde. Op de aarde schiep God de dieren en de mensen. God schiep ook onzichtbare wezens – Kolosse 1:16. Zoals we de groepen mensen en dieren kennen uit de zichtbare wereld, zo heeft de bijbel het ook over engelen uit de onzichtbare wereld. Engelen werden eerder geschapen dan de hemel en de aarde. Zij juichten en jubelden toen God de aarde grondvestte – Job 38:4.

Hoe zien engelen er uit?

Als je iemand vraagt hoe een engel er uit ziet, zal hij waarschijnlijk een wezen beschrijven met vleugels en met een wit lang gewaad. Wellicht zal hij ook nog lang haar noemen en dat de grootte vergelijkbaar is met die van een mens. Dit beeld wordt met name in de kersttijd bevestigd door afbeeldingen van engelen.

Dat engelen er indrukwekkend uitzien blijkt wel uit Richteren 13:6. Toen Stefanus werd gestenigd, zag zijn gelaat eruit zag als het gelaat van een engel – Handelingen 6:15. Was de schrijver van Handelingen er mee bekend hoe het gelaat van een engel er uit zag, dat hij Stefanus daarmee vergeleek?

Sommige engelen worden gezien met vleugels – Jesaja 6:2. Het uiterlijk van een engel wordt in veel gevallen omschreven in termen van een bliksem en wit. De engel, die verscheen bij de opstanding van de Heer Jezus, zag eruit als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw, een blinkend gewaad – Mattheüs 28:3.

Engelen kunnen zich echter ook voordoen als gewone mensen, zodat het niet opvalt dat het engelen zijn. Toen de gelovigen in gebed vroegen of Petrus uit de gevangenis mocht worden bevrijd en Petrus vervolgens voor de deur stond, konden zij het niet geloven, maar dachten zij dat het zijn engel was – Handelingen 12:15.

Mattheüs 28:2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

Handelingen 12:15 En zij zeiden tot haar - Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden - Het is zijn engel.

Sommige mensen hebben zelfs engelen gastvrijheid aangeboden, in de veronderstelling dat het gewoon mensen waren - Hebreëen 13:2.

Daniël beschrijft de engel, die er uit zag als een mens, uitvoeriger en noemt linnen klederen, de lendenen omgord met goud, het lichaam als turkoois, zijn gelaat als de bliksem, zijn ogen als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper. Het geluid van zijn woorden was als het gedruis van een menigte – Daniël 10:5,6 en 18.

Eigenschappen van engelen

Engelen zijn geesten. Er wordt in de bijbel gezegd dat zij dienende geesten zijn – Hebreëen 1:14. Zij zijn geschapen om God te dienen. In de tijd, waarin de Heer Jezus op aarde was, was er een stroming in Israël, die niet in geesten en engelen geloofde. Engelen horen dus bij de onzichtbare wereld van geesten.

Engelen weten niet alles. Zo begrepen de engelen de boodschappen niet die zij door moesten geven aan mensen en weten zij ook de dag en het uur niet, waarop de Heer Jezus zal wederkomen.

Engelen hebben wel een wil en verstand, zoals blijkt uit 1 Petrus 1:12 en ook gevoel, zoals blijkt uit Lucas 15:10. In dit laatste vers staat namelijk dat engelen blij zijn als een zondaar zich bekeert.

Uit Genesis 28:12 en Daniël 9:21 zou je kunnen afleiden dat engelen wel gebonden zijn aan ruimte, hoewel ze zich wel heel snel kunnen verplaatsen. Ze kunnen opstijgen naar de hemel en daaruit neerdalen naar de aarde.

Genesis 28: 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Daniël 9: 21 Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijle vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.

BIJBELTEKSTEN

Hebreëen 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Daniël 10:5 ... zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; 6 Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. ...18 Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht

Hebreëen 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

1 Petrus 1: 12, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

Lucas 15:10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

BIJBELTEKSTEN

Job 4: 18 Zie, in zijn dienaren stelt Hij geen vertrouwen, en bij zijn engelen vindt Hij dwaling.

Openbaring 20: 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel ... en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Mattheüs 18:10 Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

Lucas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij - Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

Engelen zijn niet sterfelijk, hoewel engelen in staat zijn tegen God in opstand te komen en sommige engelen dat ook gedaan hebben. We zullen hier later nog op ingaan. In Job 4:18 staat dat God dwaling vindt bij Zijn engelen. En in de tweede brief van Petrus lezen we dat engelen gezondigd hadden.

Engelen kunnen pijn lijden. De duivel zal eeuwig gepijnigd worden in de poel van vuur - Openbaring 20:10.

Engelen kunnen in sterkte van elkaar verschillen, want in Openbaring staat dat er een sterke engel kwam. Blijkbaar waren er dus ook engelen, die niet sterk zijn.

Taken van engelen

We lezen in de bijbel dat engelen voor zeer veel taken worden ingezet. Het zou een lange opsomming worden als ik alle taken zou noemen, die in de bijbel voorkomen. Daarom heb ik de taken samengevat in de volgende groepen:

- Gods volk Israël bewaren
- Uitvoeren van Gods oordelen
- Mensen leiden en beschermen, in het bijzonder kleine kinderen – Mattheüs 18:10
- Boodschappen van God aan een mens bekend maken
- Begeleiden van de komst van de Heer Jezus
- God loven

Met name genoemde engelen

Enkele engelen worden in de bijbel bij name genoemd:

- Gabriël is een engel die als taak heeft boodschappen van God over te brengen – Lucas 1:26-28.
- De Engel des Heren komt heel veel voor in het oude testament.
- Michaël wordt de vorst van het volk Israël genoemd. Ook de andere volken op de aarde hebben een engel als vorst. Van enkele volken worden deze vorsten bij name genoemd.
- Satan is de overste van de gevallen engelen.

Deze drie – de Engel des Heren, de engelen die vorst zijn over een volk en de gevallen engelen - zullen nu verder besproken worden.

Engel des Heren

In de bijbel wordt regelmatig de Engel des Heren genoemd. In het bijzonder in het oude testament wordt deze uitdrukking gebruikt. Uit de gedeelten waar deze term wordt gebruikt valt af te leiden dat hiermee wordt aangegeven dat de Here God zelf aan mensen verschijnt.

Bijna iedere keer als de Engel des Heren verschijnt, wordt een eigenschap van God geopenbaard:

- Bij Hagar, de slavin van Saraï, de vrouw van Abraham openbaart God dat *de Here ziet om naar mensen* – Genesis 16:7 en 13
- Aan Abraham laat God zien dat *Hij de Here is die voorziet in een offerlam* – Genesis 22:14
- Ook aan Mozes is de Engel des Heren verschenen. Aan Mozes maakt Hij bekend dat Hij de *Ik ben* is. Ook hierbij blijkt dat God *omziet naar mensen* en hen wil *verlossen*. Exodus 3:2 en 14.
- In Richteren 2 openbaart God Zich in de Engel des Heren als *degene die trouw is*. Hij zal Zijn verbond niet verbreken.
- In Richteren 6 verschijnt de Engel des Heren aan Gideon. Ook bij deze gebeurtenis heeft Zijn verschijning te maken met *verlossing van Zijn volk Israël*.
- In Richteren 13 verschijnt de Engel des Heren om de geboorte van Simson aan te kondigen, die het volk zou verlossen uit de macht van de Filistijnen. Hierbij openbaart God Zich als *degene wiens naam wonderbaar is*.
- Aan de grote profeet Elia openbaart God Zich in het suizen van een zachte koelte. Zou hiermee worden bedoeld dat *God liefde is*? De Engel des Heren verschijnt echter ook aan Elia om het volk ervoor te waarschuwen dat *een naijverig God* is.
- Tijdens het leven van koning David openbaart God Zich bij de verschijning van de Engel des Heren als een heilig *God, die het kwade niet door de vingers ziet*, maar ook als de God die *barmhartig* is. Zoals vaak bij de verschijning van de Engel des Heren wordt deze verschijning verbonden aan een plaats waar een altaar voor de Here God wordt opgericht.
- Ook aan Zacharia de profeet, maakt God zich bekend als degene die Zijn volk verlost. In Zacharia 3 openbaart God Zich als *de God die reinigt*, hier uitgedrukt in het beeld van vuile klederen, die vervangen worden door feestklederen – Zacharia 3:1-4.

Het is opmerkelijk dat na de verschijningen, die in het oude testament beschreven zijn, er in het nieuwe testament niet meer

BIJBELTEKSTEN

Genesis 16:7 En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, ... 13 Toen noemde zij de naam des Heren, die tot haar gesproken had - Gij zijt een God des aanzien - want, zei zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet?

Genesis 22:14 En Abraham noemde die plaats - De Here zal erin voorzien.

Exodus 3:2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. ... 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

Zacharia 3:1 Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des Heren, ... 3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden - Doet hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem - Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 12:1 De Here nu zei tot Abram - Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. ... 6 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaänieten waren toen in het land. 7 Toen verscheen de Here aan Abram en zei - Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.

Numeri 21:29 Wee u, Moab; verloren zijt gij, volk van Kemos! Hij maakte zijn zonen vluchtelingen, zijn dochters gevangenen van Sichon, de koning der Amorieten.

Psalm 82: 1 God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden. 2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? 3 Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, ... 6 Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden ...

gesproken wordt over verschijningen van de Engel des Heren. Ik denk dat dit te maken heeft met de menswording van de Zoon van God, Jezus Christus. Het zou zo kunnen zijn dat de Zoon van God, voordat Hij mens werd, wel al op aarde verschenen is aan mensen en dat er in die gevallen in de Bijbel sprake is van de Engel des Heren. Hij is dan degene, die heeft geopenbaard wie God is, in het bijzonder in relatie met Zijn volk Israël. Na Zijn mens worden heeft Hij als mens God de Vader geopenbaard. Dit is in het bijzonder voor de gemeente bedoeld, omdat de gemeente God mag kennen als Vader.

Engelen van de volken

Ontstaan van de volken

Na de zondvloed werden de nakomelingen van Noach over de aarde verspreid. Daaruit ontstonden alle volken die op de aarde bestaan. In Genesis 10 wordt een lijst gegeven van alle volken op aarde. In Genesis 12:1-2 lezen we dat de Here God een volk voor zichzelf uitkoos. Uit Abram en zijn nageslacht zou het volk van de Here God voortkomen. De volken in het algemeen ontstonden dus na de zondvloed uit de nakomelingen van Noach. Later werd een speciaal volk, Israël gemaakt uit de nakomelingen van Abram. Dit was een speciaal volk, omdat de Here God dit volk had gemaakt om voor Hem een volk te zijn. In vers 6 van Genesis 12 staat dat de Here aan dit volk een land geeft. Omdat de Heer de schepper is en de aarde Hem toebehoort, heeft Hij het recht om landen toe te wijzen aan volken. Als volken het recht op een land bestrijden, in het bijzonder bij het volk Israël, moeten we dit bezien in het licht van de toewijzing van land door de Here God.

Elk volk zijn god.

We zijn misschien bekend met het idee dat Israël het volk van God is. Omgekeerd zou je kunnen zeggen dat de Heer de God van Israël is. Het is minder bekend dat ook de andere volken een god hebben. Zo lezen we in Numeri 21:29 dat het volk Moab het volk van Kemos is. Ook andere volken hebben goden. In het algemeen kan gesteld worden dat de volken, zoals die in Genesis 10 genoemd zijn elk een god hebben. Uit Psalm 82:1-6 blijkt dat de goden van de volken verantwoording schuldig zijn aan de Here God. De goden worden in een vergadering van de goden door de Here ter verantwoording geroepen, omdat zij onrechtvaardig zijn en niet opkomen voor de geringen. De goden van de volken zijn engelen, die een speciale positie hebben gekregen. Het zijn engelen, die door God tot vorst over een volk zijn aangesteld.

De engel van Israël

In Daniël 10 wordt gesproken van de engelvorst van Israël. De naam van deze engel wordt zelfs genoemd. Deze naam is Michaël. Hij wordt een van de voornaamste vorsten genoemd. In dit gedeelte uit Daniël wordt gesproken over de onzichtbare strijd tussen de engelvorsten van de volken. Oorlogen zijn voor mensen zichtbare gebeurtenissen. Achter de oorlogen vinden echter gevechten plaats tussen de goden van die volken, dat zijn de engelvorsten van die volken.

Uit deze gedeelten weten we dat er een onzichtbare wereld is, waar hogere machten, namelijk engelvorsten van volken strijden. Zij bepalen veel meer de gebeurtenissen op aarde dan we veronderstellen. We leren ook uit Daniël 10 en 11 dat alle engelvorsten behalve Michaël ontrouw zijn geworden aan de Here God. Niemand van hen steunde namelijk de engel die naar Daniël kwam. Zij zijn allen afvallig geworden. Alleen Michaël, de engelvorst van Israël is trouw aan de Here God.

Gevallen engelen

Toen de mens geschapen was, was hij goed. Door de ongehoorzaamheid van de mens aan God kwam hij onder de macht van de zonde. Er zijn ook engelen, die ongehoorzaam zijn geworden aan God. Ongehoorzaam geworden engelen of zoals ze vaak genoemd worden ‘gevallen engelen’ worden ook wel demonen genoemd. Waarschijnlijk de machtigste van deze gevallen engelen is de satan. Over de afval van satan lezen we onder andere in Ezechiël 28.

Ezechiël 28: 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels...
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden: 16

Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenaarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlamme stenen.

De satan is zeer machtig. Hij is de overste van de macht in de lucht. Hij staat aan het hoofd van de boze geesten. Hij is de overste van de wereld en heeft macht over al de koninkrijken van de wereld. Hij heeft zelfs de macht over de dood. De belangrijkste kenmerken van de duivel zijn dat hij mensen de dood in wil jagen en dat hij leugen spreekt – Johannes 8:44.

Het zal duidelijk zijn dat de duivel heel gevaarlijk is voor mensen. Als hij iemand in zijn macht krijgt, zal hij er door

BIJBELTEKSTEN

Daniël 10: 12 En hij zei tot mij - Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; ... 20 Toen zei hij - Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen; 21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.

Johannes 8: 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

BIJBELTEKSTEN

2 Korinthe 11: 14 Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid.

1 Petrus 5: 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

2 Korinthe 4: 3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Lucas 8: 11 Het zaad is het woord Gods. 12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen - Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

middel van leugen altijd naar streven zo iemand in de dood te krijgen. Velen, die zich met hem hebben beziggehouden, hebben uiteindelijk zelfmoord gepleegd. God waarschuwt Zijn volk daarom met klem zich niet bezig te houden met de onzichtbare machten van de duisternis, die tegenstanders van God zijn.

Toen de Heer Jezus op aarde leefde, kwam aan het licht dat veel mensen in Israël bezeten waren door boze geesten, zoals de gevallen engelen of demonen ook wel genoemd worden. In hen woonde een of meer boze geesten. Jezus had de macht deze boze geesten uit mensen weg te sturen.

De satan en zijn dienaren willen de mensen misleiden. Ook in onze tijd doet hij dat nog. Hij doet dit onder andere door zich voor te doen als engel van het licht – 2 Korinthe 11:4. Maar in andere gevallen gaat de satan rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden – 1 Petrus 5:8.

Hij probeert te voorkomen dat ongelovigen het evangelie aannemen door hun overleggingen te verblinden of door het woord uit hun hart weg te nemen – 2 Korinthe 4:3-4 en Lucas 8:11-12.. De gelovigen probeert hij te verleiden – Efeze 6:11-12.

In de toekomst zal de duivel met zijn engelen uit de hemel op de aarde worden geworpen. Daarna zal hij gedurende duizend jaren gevangen worden gezet in de afgrond – Openbaring 20:1-3. Uiteindelijk zullen de duivel en zijn engelen ook van de aarde worden geworpen in de poel van vuur en zwavel – Openbaring 20:10. Dit vuur is speciaal voor de duivel en zijn engelen bereid – Mattheüs 25:41.

Efeze 6: 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Openbaring 20: 1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude

slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleide, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Studievragen

De onzichtbare wereld

1. Dat engelen geschapen zijn, kun je afleiden uit Openbaring 5:13 en Kolosse 1:16, waar gesproken wordt over schepselen in de hemel en onder de aarde. Voor wie zijn zij geschapen.

Hoe zien engelen er uit?

2. Waarmee worden de ‘man Gods’ en Stefanus vergeleken - Richteren 13:6 respectievelijk Handelingen 6:15.
3. Waarom is dit merkwaardig.
4. Soms worden engelen in de bijbel beschreven met vleugels. Welke engelen zijn dat in het bijzonder – Jesaja 6:2 en Ezechiël 1:23.

Jesaja 6: 2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij.

Ezechiël 1: 23 En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt; ieder had er twee, die van voren en van achteren zijn lichaam bedekten. 24 Als zij gingen, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.

Mattheüs 28:2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en

hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

Lucas 24: 4 En het geschiedde, terwijl zij daarvoor in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. 22 Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen: zij waren in de vroegte bij het graf geweest 23 en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen, dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden, dat Hij leeft.

Johannes 20: 12 en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had.

5. Welke kenmerken over het uiterlijk van engelen kun je afleiden uit de verschijning van engelen bij de opstanding van de Heer Jezus – Mattheüs 28:2, Lucas 24:4, Johannes 20:12.
6. Hoe kunnen engelen zich ook voordoen – Handelingen 12:15, Hebreëen 13:2.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 5:13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen - Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.

Kolosse 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Richteren 13:6 De vrouw nu kwam en zei tot haar man - Een man Gods kwam bij mij, die er uitzag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd, vanwaar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt.

Handelingen 6: 15 En allen, ..., zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.

Handelingen 12:15 En zij zeiden tot haar - Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden - Het is zijn engel.

Hebreëen 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

BIJBELTEKSTEN

Hebreeën 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

1 Petrus 1: 12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

Marcus 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

Lucas 15:10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Openbaring 20: 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Openbaring 5:2 En ik zag een sterke engel.

Eigenschappen van engelen

7. Hoe worden engelen genoemd in Hebreeën 1:14.
8. Engelen weten niet alles. Welke dingen ware onbekend bij engelen – 1 Petrus 1:12, Marcus 13:32.
9. Uit dit zelfde vers 1 Petrus 1:12 en uit Lucas 15:10 kunnen nog meer eigenschappen van engelen worden afgeleid. Welke zijn dat.

Genesis 28: 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Daniël 9: 21 Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijle vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.

Johannes 1: 52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.

Job 4: 18 Zie, in zijn dienaren

stelt Hij geen vertrouwen, en bij zijn engelen vindt Hij dwaling;

2 Petrus 2: 4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krachten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Lucas 20: 36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.

Psalm 78: 24 Hij deed manna tot spijs op hen regenen, en schonk hun hemelkoren; 25 Brood der engelen at ieder, Hij zond hun teerkost tot verzadiging.

10. Wat leren Genesis 28:12, Daniël 9:21 en Johannes 1:52 ons iets over het feit of engelen gebonden zijn aan ruimte.
11. Wat kun je afleiden over engelen uit Job 4:18 en 2 Petrus 2:4.
12. Hoewel engelen dus kunnen zondigen, liggen zij blijkbaar niet onder het oordeel van de dood. Wat wordt er over engelen gezegd in Lucas 20:36.
13. Wat zou je op grond van Psalm 78 kunnen zeggen over engelen.
14. Engelen kunnen pijn lijden. Van welke engel staat dat voorspeld in Openbaring 20:10.
15. Zijn alle engelen sterk – Openbaring 5:2.

Engel des Heren

In de bijbel wordt regelmatig de Engel des Heren genoemd. In het bijzonder in het oude testament wordt deze uitdrukking gebruikt. Uit de gedeelten waar deze term wordt gebruikt valt af te leiden dat hiermee wordt aangegeven dat de Here God zelf aan mensen verschijnt. Dat zou door middel van een engel kunnen zijn, maar het zou ook kunnen dat God in de gedaante van een engel verschijnt. Een van de eerste keren dat in de bijbel sprake is van de Engel des Heren is als Hagar, de slavin van Sarai, de vrouw van Abraham.

16. Hoe noemt Hagar Hem – Genesis 16:13.

Hier openbaart God een eigenschap van Zichzelf, namelijk de Here ziet om naar mensen. Ook aan Mozes is de Engel des Heren verschenen. Ook hierbij laat God zien wie Hij is. Aan Mozes maakt Hij bekend dat Hij de 'Ik ben' is, dus niet die was of zal zijn, maar de Zijnde, de eeuwige.

17. Wat leer je over God uit deze geschiedenis – Exodus 3:2-14.

Exodus 3:2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. ... 6 Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. 7 En de Here zeide: **Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk**, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.⁸ Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te

redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig,

12 Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. 13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide God tot Mozes: **Ik ben, die Ik ben**. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: **Ik ben** heeft mij tot u gezonden.

Ook op diverse andere plaatsen in de bijbel kondigt de Engel des heren aan dat Hij het volk Israël zal verlossen.

18. Hoe brengt God dat in de praktijk in 2 Koningen 19:35.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 16:7 En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. 8 En Hij zeide: Hagar, slavin van Sarai, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai.⁹ En de Engel des Heren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand.

13 Toen noemde zij de naam des Heren, die tot haar gesproken had: Gij zijt een God des aanzien; want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet? 14 Daarom noemt men die put: de put Lachai-roi; zie, hij is tussen Kades en Bered.

2 Koningen 19:35 In die nacht ging de Engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 10:32 Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammelingen, in hun volken. En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed.

Genesis 12:1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

Genesis 12:6 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaänieten waren toen in het land. 7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was.

Numeri 21:29 Wee u, Moab; verloren zijt gij, volk van Kemos! Hij maakte zijn zonen vluchtelingen, zijn dochters gevangenen van Sichon, de koning der Amorieten.

Jesaja 44: 15 En dat dient de mens tot brandhout; hij neemt daarvan en warmt zich, ook steekt hij het aan en bakt brood; ook maakt hij er een god van en buigt zich neder; hij maakt er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neer.

Engelen van de volken

19. Wanneer zijn de volken ontstaan – Genesis 10:32
20. Welk volk ontstond later pas en wiens volk is dit – Genesis 12:1-2.
21. Welk land bestemde de Here voor dit speciale volk Genesis 12:6-7.
22. Wie is de god van het volk Moab en wat wordt hem verweten – Numeri 21:29.
23. Welke volken en welke bijbehorende goden worden in het volgende gedeelte genoemd?

2 Koningen 17:29 Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden, en zij plaatsten die in de tempels op de hoogten, welke de Samaritanen hadden gebouwd, elk volk voor zich, in de steden waar zij woonden: 30 De mensen van Babel maakten (een beeld van) Sukkot-benot, de mensen uit Kuta van Nergal, de mensen uit Hamat van Asima, 31 En de Awwieten van Nibchaz en Tartak. De

Sefarwieten verbrandden hun kinderen voor Adrammelek en Anammelek, de goden van Sefarwaim. 32 Daarnaast vereerden zij de Here en stelden uit alle kringen priesters voor de hoogten aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogten. 33 Zij vereerden de Here, maar bleven ook hun goden dienen naar de gewoonte van de volken waaruit men hen had weggevoerd.

24. Wat kun je afleiden uit de volgende verzen over de rechten op land.

Richteren 11: 24 Zoudt gij niet in bezit nemen wat uw god Kemos u in bezit gaf? Zo nemen wij in bezit al wat de Here, onze God, voor ons onteigent.

Deuteronomium 32:8 Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. 9 Want des Heren deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel.

25. Wat leert Jesaja 44:15 vers over de afgoden van de volken.

26. Wat gaat er echter achter de dode beelden schuil – 1 Samuël 5:1-7.
27. Wat kun je afleiden over de relatie tussen een volk en de god van dat volk – Jeremia 2:11.
28. Welke drie engelvorsten worden genoemd in Daniël 10 en 11.

Daniël 10: 12 En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;

Daniël 10: 20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;

21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael.

Daniël 11: 1 Ik echter, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder hem tot een helper en toevlucht. 2 Nu dan, ik zal u de waarheid bekendmaken. Zie, nog drie koningen zullen in Perzië opstaan, en de vierde zal grotere rijkdom bezitten dan alle anderen, en als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland. 3 En er zal een heldhaftige koning opstaan, die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goeddunkt.

BIJBELTEKSTEN

1 Samuël 5: 1 De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt van Eben-haezer naar Asdod gebracht. 2 Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. 3 Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. 4 Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel, slechts de romp was nog over.6 Zwaar drukte de hand des Heren op de Asdodieten en Hij verbijsterde hen: Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. 7 Toen de mannen van Asdod zagen, dat de zaken zo stonden, zeiden zij: De ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze god Dagon.

Jeremia 2:11 Heeft ooit een volk goden verruild? (en dat zijn toch geen goden!) maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor wat geen baat brengt.

BIJBELTEKSTEN

Ezechiël 28: 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen. 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden: 16 Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlamme stenen.

Jesaja 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon van de dageraad; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

Gevallen engelen

29. Wat kun je zeggen over de goden van de volken op grond van Ezechiël 28:14-16.
30. Over welke god of engel zouden dit en het volgende gedeelte gaan {morgenster = lucifer) – Jesaja 14:12.
31. Welke benamingen staan er in de bijbel voor de satan – Openbaring 20:1-2.
32. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de duivel – Johannes 8:44.
33. Hoe doet satan zich voor – 1 Petrus 5:8 en 2 Korinthe 11:14.
34. In dit laatste vers wordt gesproken over de dienaren van satan. Hoe worden die in Mattheüs 8:31 en 1 Korinthe 10:19-21 genoemd.
35. Wat geloven zij betreffende God – Jacobus 2:19.

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

2 Korinthe 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als

dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Mattheüs 8:31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen.

1 Korinthe 10:19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenofer iets is, of dat een afgod iets is? 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.

Jacobus 2:19 Gij gelooft, dat God een is? Daaraan doet gij wel, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.

36. Wat hebben gelovigen te maken met deze boze geesten en met de duivel – Efeze 6:11-12.
37. Hoe loopt het met de satan af - Openbaring 20:2-3 en Openbaring 20:10.

BIJBELTEKSTEN

Efeze 6:11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.